

ly hoang

**THÁNH CA TIN MẪNG - CN15TN- A: NGƯỜI GIEO GIỐNG**

**Kính Chúc Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh Chị và Gia Đình cụi tuấn Vui Vẻ - Bình An. HXLý**

Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ "Người gieo giống" để mô tả sự phận Lạy Chúa đã c tung ra giống nhân loại và đem giống kết quả như thế nào: Có hạt rơi xuống bên vệ đường, chim trời ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, không đâm rễ được, bở khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, bở chết nghẹt.

Chúa không chú trọng đến phận mất mát đó cho bở đến sự phát triển mà nh cớ a hạt giống khi rơi vào phận đất tốt. Nó sẽ nảy sinh mất mùa gặt phong phú, mất thành ba gấp, sáu gấp hay mất trăm. Vậy thì chúng ta đến ai nể lòng vì mất mát, thất thời. Người gieo giống cần tận tay tung vãi khắp nơi mất cách quố đến, không dè xốn. Bên ngoài xem ra nh cớ a hạt giống Lạy Chúa. Nhưng hãy chờ mùa gặt đến, kết quả sẽ vớ mất mất công trồng, vì đây là công việc của Thiên Chúa.

Ta thầy người đi gieo đã gieo mất cách hào phóng. Nhìn cách gieo cớ a ông ta thầy: ông vớ c tận vớ c lể n hạt giống và rỏ tay vung vãi. Ông gieo không tỉ c xót. Ông gieo không tính toán. Ông gieo không lo i trể. Nhưng mà nh đến thì nhiều màu mà nh n đến c hạt giống đã đành. C đến nh nh mà nh đến sỏi đá, gai góc cũng đến c hỏ ng n mà a móc. C đến lể mồn có bở c chân người cũng không bở lãng quên. Người đi gieo không bở rỏ i mất mà nh đến nào, mất ngõ gác nào. Ông muố n cho hạt giống đến c gieo vãi khắp chể n.

Ta thầy người đi gieo đã gieo mất cách kiên trì, ông gieo bở t kể ngày đêm. Ông gieo bở t kể mà a nể ng. Ông gieo bở t kể nh nh th t bở i. Đến gieo giống đến tiên đã th t bở i vì chim chóc tha đi, ông lể n gieo tỉ p đến hai. Bở sỏi đá nể ng hỏ n, cây lúa mất mùa, ông lể i đi gieo tỉ p đến th ba. Bở gai góc bóp nghẹt, cây lúa bở lể i tàn, ông vớ n không nể n, c gieo đến th t. Ông đúng là người đi gieo hạt không biể t mể i mất.

Khi gieo, người đi gieo đã gieo trong niềm hy vọng. Niềm hy vọng cớ a ông th t lể n lao. Chính vớ i niềm hy vọng y, ông đã dám đến t t c tỉ n bở c, sớ c khỏ e, th i giể vào vớ c gieo hạt. Chính niềm hy vọng y đã giúp ông đến sớ c mà nh vớ t qua nh nh khó khăn, đến vớ ng trể c nh nh th t bở i. Vì hy vọng, ông gieo cớ trên lể i đi, trên sỏi đá, trong cớ gai. Ông tin rỏ ng có gieo thì có gặt. Chính niềm hy vọng y đã giúp ông kiên trì và sau cùng đi đến thành công.

Và trên hết, ta nhận ra rằng người đi gieo đã gieo trong tình thương yêu. Tình thương yêu của ông dạt dào lắm. Nên ông đã không ngại hao tốn tiền của, tâm trí, sức lực. Tình thương yêu bao la lắm. Nên ông dùng lòng thương để nhìn con người mà nhìn thấy chai sạn, đá sỏi, gai góc. Tình yêu thương yêu mãnh liệt lắm. Nên ông mong sự cảm hoá để các gai góc, sỏi đá, biến chúng thành đất màu mỡ phì nhiêu. Ông đã có thể chấp nhận đất tốt mà gieo. Nhưng tình thương yêu mãnh liệt không cho phép ông làm thế. Vì ông không muốn lo ngại trở ngại mà gieo những hạt chai sạn gai góc, sỏi đá, gai.

Thiên Chúa dùng mọi tình huống để thực hiện chúng ta đang nghe và sống với Ngài. Dù ngôn ngữ gieo giống hôm nay của chúng ta dành nhiều thời gian trong ngày sống để suy niệm nhiều hơn, để lĩnh hội các ý nghĩa mà chính Chúa đã gieo ý nghĩa có các môn đệ.

Thiên Chúa vẫn đến viếng thăm ta qua các biến cố lớn nhỏ, vui buồn, những niềm vui hay là nỗi buồn khi, hoặc nỗi buồn mà Chúa đến thăm để nói với ta một điều gì đó, một cách khác cho chúng ta một điều gì đó thì ta lại vui mừng, chúng ta lại lo ra. Niềm vui lớn ta để tiếp xúc với Lời Chúa những ta lại là không màng chi đến Lời Chúa. Hãy trở thành một mảnh đất tốt để hạt giống gieo xuống sinh nhiều hoa trái.

**" Hail, star of the sea,  
Nurturing Mother of God,  
And ever Virgin  
Happy gate of Heaven."  
ThanhCa TinMung CN15 TNA.mp3  
11.7MB**