

MỘT TRƯỜNG SĨ SINH NƠI M TRONG MÁNG C

SUY NIỆM PHÚC ÂM (IV C 6); (25.12.2012); (Lc 2, 1-14)

LỄ GIÁNH SINH 2012, THÁNH LỄ NƠI A ĐÊM, NĂM C.

NGUYỄN HỒ C T P

1 - Bài Phúc Âm Lễ Giáng Sinh, Thánh Lễ nơi a đêm, trích từ Phúc Âm Thánh Luca, được chia làm hai phần

- phần một nhắc nhở đến việc bói cảnh nh biếm của Chúa Giêsu sinh ra (Lc 2, 1-7):

* " Thói lệ hoàng đế Augusto ra chiếu u chiếu , truy cập kiểm tra dân số khắp thiên hạ ...ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilea lên thành vua David, tức là Bethlem, miền Giudea, vì ông thuộc gia đình dòng tộc David. Ông lên đó khai tên cùng với một người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc này đang có thai " (Lc 2, 1.4.5).

- phần hai là lời loan báo của thiên sứ cho các mục đồng về việc bói cảnh nh biếm của Chúa Giêsu ra (Lc 2, 8-14):

* " Trong vùng này, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sáng thấy Chúa đến bên họ , và vinh quang Chúa chiếu u tỏa xung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng...Này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân: hôm nay một Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, Người là Đấng Ki Tô Thiên Chúa " (Lc 2, 8-9.10-11).

Như vậy bị n c Chúa Giêsu sinh ra đ c đ t vào b i c nh ki m tra dân s do hoàng đ Augusto ra l nh:

- " Th i y hoàng đ Augusto ra chi u ch , truy n ki m tra dân s kh p thiên h " (Lc 2, 1).

Đó là m t hành đ ng c a chính quy n Roma, m t ph ng th c hành x quy n l c c a chính quy n đ ki m đ m dân s cho ti n vi c thu thu và b t lính.

Hành đ ng v a k không đ c dân chúng Palestine có thi n c m ch p nh n.

Thái đ b t tuân đó, chúng ta đ c bi t qua do sách Tông Đ Công V k l i v vi c ông Giuda kêu g i dân chúng n i lo n:

- " Th i gian tr c đ y có Teuda n i lên, x ng mình là nhân v t và k t n p đ c kho n b n trăm ng i; ông ta đã b gi t và m i k theo ông ta cũng tan rã, không còn gì h t. Sau đó có ông Giuda, ng i Galilea, n i lên vào th i ki m tra dân s và lôi cu n dân đi v i mình..." (Act 5, 36-37).

Dân chúng Do Thái b t tuân, b i vì đ i v i h , vi c ki m tra dân s do nhà vua ra l nh là m t hành đ ng t i l i, nói lên k cai tr dân đ a vào s c l c loài ng i và tài nguyên v t ch t c a mình đ t ch c và cai tr dân, thay vì đ a vào Thiên Chúa, luôn luôn trung thành v i h trong C u c:

- " L y Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đ ng gi i thoát con.

L y Thiên Chúa con th , là núi đá cho con trú n,

là khiên m c, là Đ ng C u Đ quy n năng,

là thành trì bệ o v, là ch n con n ng mình,

là Đ ng C u Đ con, Chúa c u con kh i quân b o tàn " (2 Sam 22, 2-3).

Nh v y vi c ki m tra dân s đ i v i dân Do Thái lúc đó là m t cách hành đ ng c a quy n l c tr n th .

Nh ng Thánh Luca đi xa h n, khi cho r ng chính nh vào d p ra l nh ki m tra dân s đó c a hoàng đ Augusto, mà Hài Nhi Giêsu đ c sinh ra ở Bethlem, trong thành vua David:

- " Ông lên đó khai tên cùng ng i đã thành hôn v i ông là bà Maria, lúc y đang có thai. Khi hai ng i đang ở đó, thì bà Maria đã t i ngày mãn nguyệt khai hoa " (Lc 2, 5-6).

Nh ng l i v a k khi ghi l i trong Phúc Âm, ch c ch n Thánh Luca vi t ra liên t ng đ n nh ng gì tiên tri Michea tiên báo v vi c Đ ng C u Th đ c sinh ra trong thành ph bé nh đó c a x Giudea:

- " Ph n ngu i, h i Bethlem, x Euphrata,

ng i bé nh nh t trong các chi t c Giuda,

t n i ng i, Ta s cho xu t hi n

m t V có s m ng th ng lãnh Israel " (Mi 5, 1).

Và qua câu nói của tiên tri Michea và của ông, Thánh Luca có ý nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sinh ra là để nói lên chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa để cứu thế nhân.

Hoàng đế Augusto ra lệnh kiểm tra dân số và tài nguyên của mình như là người thống trị khắp thế giới,

- "Thầy ơi, hoàng đế Augusto ra chiếu cho, kiểm tra dân số khắp thiên hạ" (Lc 2, 1).

Nhưng trên thế giới, chính Thiên Chúa mới là Hoàng Đế, là Đấng thống trị thiên hạ và "người con đau lòng" của Ngài mới là Đấng đem bình an đến cho mọi người, theo chương trình tiền định của Thiên Chúa:

- " Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

bình an dưới thế cho loài người Chúa thương " (Lc 2, 14).

2 – Trong đoạn Phúc Âm Thánh Luca Thánh Lễ của đêm hôm nay, hình ảnh máng cỏ là một dấu hiệu quan trọng, khiến tác giả Phúc Âm nhắc lại đến ba lần, tính luôn đến câu 20:

- " Bà sinh con trai đau lòng, lấy tất cả con, rồi đặt nó trong máng cỏ " (Lc 2, 7),

- " Anh em của đau lòng mà nhận ra Người: anh em sẽ thấy một trẻ sơ sinh, bọc tã, nằm trong máng cỏ " (Lc 2, 12),

- " Đấng nào, hãy gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hai Nhi nằm trong máng cỏ " (Lc 2, 16).

Đó là yếu tố duy nhất liên quan đến biến cố Chúa Giêsu sinh ra.

Điều đó có nghĩa là máng cỏ chỉ một đũa quan trọng trong di sản, đến nỗi trở thành "đũa chụ" để các mục đồng có thể nhìn ra Hài Nhi Giêsu,

- "Hài Nhi nằm trong máng cỏ" là "Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em, Ngài là Đấng Ki Tô Thiên Chúa" (Lc 2, 12).

"Đũa chụ" ở đây chỉ với các mục đồng, cũng như trước kia chỉ với Mẹ Maria khi vừa được tin bà chụ họ Elisabeth mang thai, không phải để khời dục hay xác nhận đức tin của Mẹ Maria và của các mục đồng.

Bởi vì khi vừa nghe tin bà Elisabeth mang thai, Mẹ Maria đã tin chắc, liền "vội vã lên đường đi thăm bà Elisabeth":

- "Hỡi ôi, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuda. Bà vào nhà ông Zaccaria và chào hỏi bà Elisabeth" (Lc 1, 39-40).

Cũng vậy, khi được thiên sứ báo tin, các mục đồng không chúc hoài nghi, đã chụ đi tìm Hài Nhi mới sinh:

- "Nào chúng ta sang Bethlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã cho ta biết. Họ liền hướng ra đi" (Lc 2, 15-16).

Như vậy "đũa chụ" ở đây được đặt vào trong tiến trình hợp lý của việc mục đồng khời.

Phải hợp nhợng họ đã được nghe và "đũa chụ" một thợy, thành nhợng gì "một thợy tai nghe" nuôi dưỡng và nâng đỡ đức tin của Mẹ Maria đi thăm Elisabeth và các mục đồng họ chụ

đến Bethlem tìm Chúa Giêsu.

Như vậy, chúng ta nghe, suy niệm lời Chúa trong Phúc Âm và chúng ta biết rằng ân sủng Chúa ban cho trong cuộc sống cá nhân, được chứa trong dòng mạch sữa, cũng như trong cuộc sống Công Giáo Giáo Hội là những yêu cầu cần thiết cho đức tin.

3 – Chúng ta tìm sao "trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ" là "đẻu ch" cho các mục đồng, cho những ai tìm kiếm, như Ngài là "Đấng Cứu Độ" đã sinh ra cho anh em, Ngài là Đấng Ki Tô Thiên Chúa" (Lc 2, 12)?

Câu trả lời từ các tiên tri có lẽ là câu trả lời có liên quan đến một câu nói của tiên tri Isaia:

- "Con bò biết chỗ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà ch" nó. Chúng ta Israel thì không biết, dân Ta chúng ta hiểu gì" (Is 1, 3).

Các Giáo Ph" đọc câu nói trên của tiên tri Isaia theo nghĩa bóng và đó là ngu" n" của trẻ em trong hang đá Giáng Sinh, chúng ta thấy rằng đ" t" của Chúa Hài Nhi" gi" a" của trẻ em một con bò và một con lừa.

Câu nói trên của tiên tri Isaia có ý" cáo thái đ" xa" đ" i" v" i Thiên Chúa mình, nói lên th" c" tr" ng vô lý là dân đ" c Chúa ch" n" c" x" đ" i" v" i Ngài.

Trong khi đó thì Thánh Luca dùng hình" nh" " Trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ" đ" l" t" ng" c" l" i tình tr" ng vô lý đó.

T" nay dân Israel cũng như mọi dân t" c đ" u có th" nhìn th" y n" i hình" nh" Con Thiên Chúa n" m trong máng cỏ" s" hi" n đ" n" c" a Thiên Chúa bên c" nh" mình.

Thiên Chúa đến với chúng ta trong tình cảnh khiêm nhường và khó nghèo, thì nay ai cũng có thể đến để cầu nguyện Ngài, không phải như vua chúa ở trong cung điện nguy nga, có lính canh, có công an đi tuần tra, hộ chiếu hộ vệ, đi tẩu u kiêu và đăng ký:

7 " Anh em đừng sợ. Nay tôi báo cho anh em một Tin Mừng thật đáng mừng, cũng là Tin Mừng cho toàn dân " (Lc 2, 10).

Như vậy, máng cỏ trở thành " đờu chổ ", để cho người nghèo khổ đến ba lần, " đờu chổ " là của Thiên Chúa để cho người nghèo khổ, đờu chổ Thiên Chúa đã đến để ở bên cạnh chúng ta.

Đừng xóa bỏ thói quen và kho tàng cách, " những Israel thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì " (Is 1, 3), chính Thiên Chúa đến để giúp đỡ con người, trở thành khiêm nhường và khó nghèo, trong tình trạng mà ai cũng có thể đến với Ngài để cầu nguyện.

Như ng dù Thiên Chúa trở thành " Trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ ", Ngài vẫn là Thiên Chúa, vì thế yêu con người, Chúa đến với con người, hoà mình sống trong hoàn cảnh của những kẻ rớt cùng, để mọi người mọi người đến với Ngài.

Hiểu được như vậy, các mục đồng ra vẻ hân hoan và chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng tình thương của Thiên Chúa thật lành:

__ " Rồi các người chăn chiên ra về, về đi về tôn vinh, ca tụng Thiên Chúa, vì mọi người đã được một tai nghe, đúng như đã được nói với họ " (Lc 2, 20).

4 - Nếu bạn đến với của để an Phúc Âm để bắt đầu với cảnh của bình an Giáng Sinh liên quan đến vua chúa, hoàng đế (hoàng đế Cesare Augusto, vua David), thì phần hai đặt trong tâm vào những con người trong hoàn cảnh khiêm tốn, khó nghèo, các mục đồng và " Trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ ".

Viết như vậy, Thánh Luca có ý tưởng nên mọi người nên phân tích cách suy xét và hành xử của loài

ngườ i và c a Thiên Chúa.

- Nếu u v i i suy t và hành x c a loài ngườ i, vua chúa nghĩ r ng h có th đi u khi n và qu n tr xã h i t trên cao, t trên phán xu ng, đ t o ra xã h i trong công lý và hoà bình,

- thì đ ng i suy t và hành x c a Thiên Chúa là chính các s gi c a Ngài là nh ng ngườ i khiêm t n, khó nghèo, các m c đ ng, " r i các ngườ i chẵn chiên ra v , v a đi, v a tôn vinh, ca t ng Thiên Chúa..." .

Nh v y, ni m vui c a s đi p Giáng Sinh là ni m vui c a s đi p nh m loan báo cho nh ng ai khiêm nh ng, khó nghèo ch không ph i cho ngườ i quy n năng, giàu có.

Và vì yêu th ng con ngườ i, đ t o đi u ki n cho con ngườ i có th đ n đ c v i mình, Thiên Chúa đã tr thành m t " Tr s sinh n m trong máng c " .

Hình nh " Tr s sinh n m trong máng c " nói lên tình th ng n ng nàn c a Thiên Chúa đi v i con ngườ i, nghĩa là ai cũng có th đ n đ c v i Ngài và đ c Ngài ban cho nh ng đi u tuy t h o:

- " Ngườ i s m r ng quy n bính và i p n hoà bình vô t n, cho ngai vàng và v ng qu c c a David. Ngườ i s làm cho v ng qu c đ c kiên c v ng b n, trên n n t ng chính tr c ông minh, t nay cho đ n muôn đ i. Vì yêu th ng n ng nhi t, Thiên Chúa các đ o binh s th c hi n đi u đó " (Is 9, 6).

Và " Tr s sinh n m trong máng c " đó là "Đ ng C u Đ đã sinh ra cho anh em, là Đ ng Ki Tô Thiên Chúa ", nh v y n i Ngườ i hi n rõ ra cho chúng ta "ân s ng c a Thiên Chúa đem đ n n c u thoát " nh Thánh Phaol đã vi t cho Tito:

- " Qu th , ân s ng c a Thiên Chúa đã đ c bi u l , đem n c u đ đ n cho m i ngườ i " (Tt 2, 11).

" Tru s sinh nam trong mang cu " noi len "an song cua Thiên Chúa đoc biu l ", " tình yêu thong ngong nhiet " đoc Thiên Chúa cho chúng ta thuy là " đoc ch " " đem n cu đoc đon cho moi ngoi ".

Đoc th cu a Thánh Phaol vi t cho Tito trong chi u hong ng va k , chúng ta hi u r ng chúng ta là dân Chúa, m t dân t c "...đoc thanh luy n tinh tuy n, hăng say chu toàn các vi c thi n ":

- " Vì chúng ta, Ngoi đã t hi n đoc cu chu c chúng ta thoát kh i moi đoc u b t chính, đoc thanh luy n chúng ta, khi n chúng ta thành dân riêng cua Ngài, m t dân hăng say làm vi c thi n " (Tt 2, 14).

Nói cách khác, ngoi tín hu Chúa Ki Tô là ngoi đoc c n Chúa thánh hoá, nh ng không ph i là đoc song u o i, ng hèn, ng gà ng g t,

- " Gi đoc nh l c bình trôi sông

N c l n trôi vô, n c rông trôi ra ",

Mà là nh ng ngoi song đoc tin Ki Tô giáo b ng hành đoc ph c v Chúa và ph c v anh em.

Hay nói nh Đoc Thánh Cha Gioan Phaol II trong Hu n D g i H i Đoc ng Giám M c Vi t Nam năm 2001, nhân đoc p các V đon vi ng Tông Toà (Ad Limina):

- " Giáo H i Vi t Nam đoc c moi g i hãy ra kh i..." (Gioan Phaol II, Hu n D g i HDGMVN 2001, đon 2).