

G I Ý SUY NI M/C M NGHI M S NG L I CHÚA

Chúa Nh t 4 Ph c Sinh năm C

L i Chúa : Ga 10,27-30

x ta ng i ta không có nuôi chiên. M t vài n i m n Trung cũng có vài n i nuôi chiên đ ăn th t, nh ng chiên nuôi x ta không đ p b ng chiên x Pha tinh. Vì th khi nói đ n m i liên h g a chiên và ch chăn, chúng ta c m th y nh xa l . M Kinh thánh, chúng ta th y r t nhi u n i nói v con chiên t C u c đ n Tân c .

Ông Môse là m t ng i chăn chiên. Đavít cũng là m t tên chăn chiên. Các tiên tri nh Giêrêmia, Êdêkien, Isaia cũng nói r t nhi u v con chiên và ch chăn. Trong Tân c, Chúa Giêsu cũng nói nhi u đ n con chiên nh t là trong Tin M ng theo thánh Gioan thì nói rõ h n c . Hôm nay, chúng ta đ c m t đ n trong đó Chúa Giêsu nói v m i liên h ch t ch g a Ngài v i đàn chiên c a Ngài. Ngài là Đ ng chăn chiên nhân lành.

Con chiên là m t con v t ng i ta nuôi đ l y lông và ăn th t, nh ng ng i chăn chiên v i đàn chiên có m t m i liên h h t s c g n gủi và thân tình. Con chiên là một con v t r t hi n lành và g n bó v i ch chăn. M i con chiên đ u có tên và ng i chăn chiên ch c n g i tên là con chiên nghe theo. Khi chăn chiên, ng i chăn chiên ph i s ng v i đàn chiên thág n y qua thág kia trong các đ ng c , vì th ch chăn và đàn chiên g n bó v i nhau r t ch t ch . Vì th chúng ta không l g i khi Chúa Giêsu l y hình nh đàn chiên và ch chăn đ nói lên s g n bó ch t ch c a Ngài v i chúng ta.

Ngài nói : " Chiên c a tôi thì nghe ti ng tôi ; tôi bi t chúng và chúng theo tôi". Bi t đ đây ph i hi u theo nghĩa Do thái là yêu th ng . Chúa yêu th ng chúng ta nh m c t yêu th ng đàn chiên c a mình. Chúa sẵn sóc chúng ta, ch a lành nh ng t t nguy n c a tâm h n chúng ta, đ n chúng ta đ n ngu n n c trong lành là s s ng c a Ngài.

Ngài nuôi chúng ta bằng chính huyết máu Ngài. Chúng ta còn thiêu thụ gì? Có lẽ chúng ta chỉ thiêu thụ niềm tin, chúng ta chỉ thiêu thụ tình yêu, chúng ta không yêu Ngài như Ngài đã yêu chúng ta. Làm sao yêu Ngài khi chúng ta không nghe tiếng Ngài? Chúng ta thối nát nghe tiếng Ngài, nhưng chúng ta không để ý gì cả, chúng ta miễn cưỡng nghe nhưng tiếng ồn ào của thế gian, gần như chúng ta không thích nghe tiếng Ngài thì đúng hơn.

Chúng ta hàng ngày chỉ xem tivi, theo dõi những tin tức bóng đá, nghe những bài hát trữ tình, những cuộc thi hoa hậu...Lời Chúa, chúng ta chỉ nghe các hàng bóng đã thì làm sao yêu Ngài? Mọi khi chúng ta chăm chú lắng nghe tiếng Chúa? Chúng ta thích sống trong "thế giới trâu bò" như Cha Gioan Sullivan đã nói:

"Thế giới hôm nay là thế giới trâu bò. Con bò hôm nay mấp mí mấp mí. Nó tiêu thụ giấy báo, tin tức, hình ảnh, radio và nhiều thứ khác...". Lời nhận xét này xem có vẻ quá đáng nhưng rất đúng. Lời Chúa không còn giá trị bao nhiêu đối với chúng ta. Có mấy người hàng ngày dám mở quyển sách Tin Mừng? Hình ảnh của Chúa Giêsu đã mờ nhạt trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta là chiên của Ngài không?

Nếu chúng ta là chiên của Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta đã được sống lại với Ngài ngay khi chịu phép rửa tội và mùa phôi sinh chúng ta sẽ kéo dài cho đến ngày chúng ta bước vào thiên đàng, vì chúng ta đã lãnh nhận Chúa Giêsu và chúng ta thuộc về Ngài vì đã được Ngài chuộc tội.

Chúng ta không nhưng là chiên của Chúa Giêsu mà thôi mà là chiên của Chúa Cha. Chúa Giêsu đã xác quyết một cách mạnh mẽ rằng không ai có thể giúp chúng khi tay Cha tôi được cứu. Vì vậy là chúng ta được bảo vệ để mọi mọi. Chúng ta sống sống an toàn trong tay Chúa Cha, vì mọi điếu kiêu là chúng ta phải là chiên của Chúa Cha.

Vì mọi sự của Chúa Giêsu là của Chúa Cha vì Chúa Cha với Ta là một. Thế giới hôm nay đang đi vào những những toàn diện, chiến tranh, chết chóc, kinh tế không ổn định. Không còn gì ổn định nữa. Chỉ có niềm Chúa, chúng ta mọi được an toàn mà thôi.

Hãy tin Chúa vì Chúa với không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài đang chờ đợi chúng ta đến nhận những Ngài đã được che chở và được hạnh phúc muôn đời.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyên:

Hàng
