

Hong Nguyen

## **GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA**

### **Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A**

#### **Lời Chúa : Ga 4, 5-42: TÔI THÌ CHÚA TRONG THÂN KHÍ VÀ SỐ THẬT**

Chúng ta hãy đến bái giảng Jacob. Chúa Giêsu đang đến chúng ta ở đó. Ngài mất máu vì đổ mồ hôi xa nắng cháy, nhưng Ngài đang chờ đợi tôi để ban cho họ nguôn sống mới. Xem ra như một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, nhưng trong chương trình của Chúa, Ngài không làm gì ngẫu nhiên cả. Ngài đến bái giảng Jacob là để tìm những con chiên lạc là dân làng Samari.

Một phần trong làng đến mức lạc lõng. Chúng ta cũng hãy đến với Ngài để Ngài cho chúng ta biết tất cả sự xua xa của chúng ta, như đó chúng ta nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt nhân từ của Ngài. Ngài luôn đi tìm những con chiên lạc. Chúng ta hãy đến với Ngài để Ngài ban cho chúng ta một chén nước sống, để Ngài dạy chúng ta biết thế phồn vinh Chúa trong thân khí và trong số thật. Lúc chúng ta tìm kiếm mình thật, không lo lắng gì nữa, nhưng để đi đến với Chúa, chúng ta mới thấy được thực tại của tâm hồn chúng ta, chúng ta mới thấy mình còn chìm trong bóng tối, còn quá nhiều thiều sót lẫn lộn.

Chúng ta hãy làm những gì phụng vụ kia, hãy cầu xin Ngài cho chúng ta những chén sống. Trong sa mạc, dân Do thái đã kêu trách Chúa vì đói khát nước và Chúa đã cho họ nước vọt ra từ tảng đá. Những nước đó uống mà vẫn còn khát, nước Chúa Giêsu ban cho sẽ làm cho chúng ta không còn khát nữa và sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chính Ngài là suối nước trường sinh. Một ngày kia, trong Đền Thờ, Chúa đã tuyên bố với dân Do thái : " Ai khát hãy đến với Ta, ai tin vào Ta hãy đến mà uống !"

Nghe những phụng vụ kia xin Chúa thì nước tự nhiên để cho không còn phải đến mức lạc lõng của giảng nữa, nhưng Chúa đã mang khải cho chúng ta một thế nước khác mà chính Ngài ban cho : " Nước ai uống

những con người thì sẽ còn khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa". Chính tôi ban cho người ta nước hằng sống. Chúa Giêsu nói rõ như thế. Ngài chính là nguồn suối trường sinh. Chúng ta phải đến với Ngài, xin Ngài nước trường sinh đó. Nước trường sinh, theo các tiên tri, như tiên tri Giêrêmia trường sinh cho Lũ Luýt, tiên tri Isaia thì chỉ sẽ giải thoát Chúa thế kỷ n, tiên tri Amốt thì trường sinh cho Lũ Chúa. Đến với thánh Gioan thì nước hằng sống này chính là Thánh Thần mà Chúa Giêsu sẽ ban cho các tông đồ và Giáo Hội. Như Thánh Thần, chúng ta mới có thể tiếp nhận Chúa trong thế kỷ và sẽ thế.

Sau cùng chính Chúa Giêsu mới khải cho người phiến Samari rằng, Ngài là Đấng Mêsia, tức là Đấng Cứu Thế mới người đang trông đợi. Trung tâm của cuộc gặp gỡ bí giải người Jacob là đây.

Chúng ta cũng tin rằng Chúa Giêsu là Con Chúa Cha, đấng sai đến cứu vớt chúng ta. Nhưng niềm tin thế giới loài người con người cũ và mới của con người mới đấng tái tạo trong Ngài.

Mùa Chay là lúc chúng ta tiến đến chúng ta khám phá ra khuôn mặt của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Đấng chúng ta. Chính Ngài đã cho người phiến kia biết Ngài là Đấng Cứu Đấng : Đấng này chính là tôi, người đang nói với bạn đây". Không thế nào rõ hơn ! Chúng ta có vui mừng như người phiến Samari kia không ? Tôi thấy cao Ngài đã đến tìm chúng ta, cứu vớt chúng ta. Chúng ta có đến cho Ngài cứu vớt không hay chúng ta chỉ dè dặt đứng xa nhìn mà không làm gì cả ? Chúng ta vẫn thế , xem thế người mới sẽ . Chúng ta quá quen với những cái chết đố đố, quá quen với những cái kinh khủng nên chúng ta không còn để ý. Hãy nhìn với Chúa, Ngài đang mới giải chúng ta từ với tình yêu Ngài. Đấng công giáo không chỉ là những nghi, những cái tôn thế bên ngoài mà là mặt mới tình. Mặt mới tình không gì sánh đấng. Thiên Chúa yêu trần gian đến nên ban Con Mặt của Ngài cho trần gian.

Mùa chay là lúc chúng ta nhìn lại tình yêu của chúng ta đến với Chúa. Chúng ta có yêu mến Chúa như Chúa đã yêu chúng ta không ? Tình yêu không là mặt trò đùa mà là mặt đến thân quyết liệt để mau tìm hạnh phúc cho người mình yêu. Chúa Giêsu đã đến thân trước, chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài không ? Ngài đã cho đi tất cả , đến giải máu cuộc cùng, chúng ta cho Ngài đấng gì ? Ngài cho chúng ta thế máu Ngài làm của ăn để đấng sống đời đời, chúng ta có nhận ra tình yêu của ngài không ? Ăn lấy Chúa đến với chúng ta là gì ? Là mặt cái chết yêu thế trường sinh hay chỉ là mặt thói quen ? Tình yêu là cho đi tất cả và không đòi hỏi lại. Chúng ta đã cho Chúa những gì ? Đó là đích để của cuộc sống của chúng ta. Thánh Âu-tinh đã nói : " Yêu đi rồi mau làm gì thì làm".

Lm Tr m Phúc

Kính chuy n:

H ng

-----