

ly hoang

ĐÀO TẠO MÔN ĐẠO - THÁNH CA TIN MẪNG: CN33TN-A

Kính chúc Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh Chị và Gia Đình cuộc sống vui vẻ - bình an. HXLy.

Chúa Nhật 33 Thứ Năm Niên A, ngày 15/11/2020 này, mời chúng ta cùng nhau Chúa Kitô Vua kết thúc năm Phụng Vụ, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam dành riêng Mừng Kính Trọng Thánh Các Thánh Tử Đạo tại VN.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những tín hữu Công Giáo người Việt họ là các giáo sĩ người quê hương, đức Giáo Hội Công Giáo tuyên thánh vì lý do chết vì Chúa tại Việt Nam. Lịch sử Công Giáo của đất nước này, gắn liền trong thời Sơ Khai Kitô Giáo có chừng 300 năm cách, đã dâng lên Chúa hàng trăm ngàn nam, nữ, trẻ, già, các công nhân nông công thợ thuyền, dám chết để làm chứng cho đức tin Kitô giáo.

Trong số các Thánh Anh Hùng vô danh trên, 117 vị đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên dương lên bậc Hiên Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988, và Thầy Giuse Anrê Phú Yên cũng được tuyên lên Chân Phước ngày 5 tháng 3 năm 2000.

Xin cho chúng con hiểu rằng theo Chúa là bậc đi trên nẻo chết để ánh sáng, người dòng dõi đi lên thành thang của bóng tối. Và những thập giá là gian khổ hy sinh của ông bà cha mẹ chúng con trong kiếp này xưa kia, đã mang lại vinh quang tại Chúa trong kiếp sau.

"Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, sống như người tôi tớ. Ngài không tính toán mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá" (x. Pl 2, 6-8). Ngài đã làm chứng cho mô-típ tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa.

Kitô hữu là những chứng nhân giữa đời. Tức là những con người làm chứng cho Đức Kitô trong mọi thời, mọi nơi, mọi lúc. Khi nào đâu thì các Tông đồ, với lời chứng "Kerygma", nghĩa là lời chứng về việc họ đã từng gặp gỡ Đức Giêsu khi còn sống cũng như khi đã Phục Sinh. Tâm nguyện của lời chứng này là chính cái chết của họ. Không ai ngu dại đi chết cho điều gì đổi hoặc mất mát, hay chết cho một giá trị chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân họ. Thế nhưng tất cả các Tông đồ (trừ Giôan chết vì già nua) đều sẵn sàng chết cho lời chứng Đức Giêsu đã sống lại. Thế mới thấy lý tưởng về Đấng Phục Sinh là sự thật "là sống và là

sống laï" cho các Tông đồ.

Tổ thế kỷ 15, Tin Mừng về Đức Giêsu Phục Sinh đã được loan truyền tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Tin Mừng này đã được cha ông chúng ta đón nhận; nhưng cũng chính Tin Mừng này khiến cho máu đào đã rơi xuống trên chính quê hương đất nước chúng ta, vì có hàng trăm ngàn người đã phải chết vì Tin Mừng hoặc loan báo hoặc lãnh nhận. Như là của thánh Tertulia : "Máu các thánh đổ ra là hạt giống làm trổ sinh các kitô hữu", bằng chứng là một Hội thánh tại Việt Nam đang phát triển với hàng triệu người tin vào Đức Giêsu.

Ngày nay có còn hạt giống hay không? Chắc chắn không còn bắt bớ, cấm đoán, giết chết vì có đạo... Nhưng hàng bao giờ hết người Công giáo đang trở về cuộc bách hại do chính họ gây ra. Bách hại đạo với mục đích là ngăn chặn người ta tin theo một tôn giáo nào đó. Thì hôm nay không ai ngăn cản chúng ta, mà chính chúng ta đã ngăn cản đức tin của mình bằng đời sống vô đạo.

Rõ ràng một số người Công giáo đã rời bỏ tôn giáo không còn sống đạo vì nhiều lý do. Một số người không sống theo Lời Chúa dạy khiến cho họ dù là người Công giáo nhưng đời sống còn mê đắm những người không biết Chúa... Họ đã đầu hàng trở về cuộc bách hại của thời đại hôm nay.

Chính vì thế, người Công giáo được mời gọi trở thành chứng nhân trong mọi thời đại, nghĩa là người làm chứng cho lý tưởng cao thượng mà họ đã được lãnh nhận từ cha ông là các thánh Tông đồ tại Việt Nam. Phải chăng người đi nh, phải cho mọi người thấy lý tưởng của chúng ta là cao đẹp vì nó phát xuất từ ý định yêu thương của Thiên Chúa. Muốn cho người khác tin đạo thì phải làm cho họ thấy nét đẹp của đạo chúng ta.

Chúng ta có một Vì Thiên Chúa tinh tuyền trong đời sống, chi phối tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta. Hay nói cách khác đó là giới luật Mến Chúa. Giới luật này trở thành nội dung riêng cho mỗi người để họ phải cung cấp cho mình nguồn năng lượng mà không ai có thể thay thế. Hay nói theo du ngôn, đó chính là đầu đời mà các trình nữ khôn ngoan phải trang bị, không muốn của người khác được. Vì câu nguyên, tham vọng Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích và những việc đạo đức khác nói lên lòng mến Chúa của chúng ta, không ai có thể làm thay chúng ta.

Nếu người Công giáo không sống bác ái yêu thương, họ không còn là kitô hữu, "Vì người anh em mình xem thấy mà không thương yêu họ được, thì làm sao yêu mến Thiên Chúa là Đấng mình không thấy được?" Nếu thấy thách thức của các thánh Tông đồ ngày xưa là "giữ lấy", thì thấy thách thức của kitô hữu ngày nay là "bỏ đi". Nhiều người giàu nhưng không dám bỏ đi một ít tiền bạc của mình cho người nghèo. Nhiều người không dám bỏ đi một ít thời gian cho việc đạo đức, nhưng lại bỏ rất nhiều thời giờ cho việc vui chơi giải trí. Khi dám bỏ đi vì lòng bác ái kitô giáo là chúng ta đang làm chứng cho lý tưởng cao đẹp của người Công giáo, lý tưởng về Thiên Chúa là Tình Yêu.

***MỜI QUÝ VỊ CỬU NGUYỄN VÀ SẴNG CỬU NGUYỄN:**

NH N CHÚA GIÚP, Xin ca c tha nh T đ o Viê t Nam câ u bâ u cu ng Chu a cho dân tô c Viê t Nam đ c bi nh an, ng i ng i yên vui ha nh phu c; cho Gia o hô i Viê t Nam đ c l n ma nh vê đ c tin. NH N CHÚA THÁNH TH N CANH TÂN Đ I M I, CÁC Kitô h u Viê t Nam QUY T TÂM S NG T Đ O mô i nga y, bă ng mô t đ i sô ng đ c tin ma nh me đê yêu mê n Chu a va sô ng ba c a i yêu th ng nhau B NG VI C LÀM. Amen.

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."
