

GIẤY SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật thứ Nhì Mùa Vọng năm B

Lời Chúa : Mc 13, 33-37

Mùa Vọng đến. Chúng ta biết đến năm phụng vụ mới. Chúng ta cùng nhau đi vào một giai đoạn mới của đời sống đức tin. Chúng ta tiến thêm một bước trên con đường theo Chúa.

Mùa Vọng. Vọng đây mang ý nghĩa là chờ đợi, ước mong. Chúng ta đang chờ đợi gì, chờ đợi ai?

Chúng ta đang sống trong thời gian. Thời gian đưa chúng ta bước tiếp bước vào tương lai. Chúng ta không thể đứng lỳ. Ngày mai chúng ta sẽ yếu đi. Ngày mai tôi sẽ, tôi sẽ... Chúng ta sống bằng ước mong, bằng mong đợi.

Nhiều người mong đợi thành công trong công việc, người thì ước mong danh vọng tiền tài, may mắn, thành công. Còn chúng ta, những người tin, chúng ta mong đợi gì? Chúng ta không chỉ mong thành công lập tức trên trần gian, chúng ta mong hạnh phúc với Chúa, Đấng tạo nên chúng ta cho Người. Vì thế tâm hồn chúng ta luôn khao khát cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa. Con người luôn mãi ước mong, vì không có gì có thể thỏa mãn được ước vọng tìm con người. Mọi sự qua đi nhanh chóng, vì thế con người vẫn khao khát sung mãn mà không bao giờ được thỏa mãn. Ước mong nhiều mà chờ đợi nhiều bao nhiêu.

Chúng ta mong "trở lại một đất mới, nơi công chính ngự trị", mong đợi "ngày Đấng Kitô, Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Ngài". Những thứ sẽ, chúng ta có mong ước như thế không, hay chúng ta đang ngủ mê trong những giấc mơ trên thế của chúng ta?

Tại sao Chúa thường nhìn nhận mọi việc như thế? Phải chăng vì chúng ta quá mê. Quá mê trong vật chất, trong hàng hóa, trong tiền bạc vinh sang. Nhiều người chỉ biết cuộc sống hôm nay mà thôi, vì đời sống hiện tại, cuộc sống là hiện tại, vì thế bao lâu còn sống, phải hàng hóa thế nào, khai thác tài sản như thế nào mình có. Thu gom bằng mọi giá, cho mình và cho con cháu sau này. Chân trời của họ chỉ hướng vào trần gian này. Chúa Giêsu nói với ông trưởng phú, thưa anh vì đã có nhiều của cải: "Đêm nay Thiên đàng sẽ sụp đổ trên anh". Và người khác Chúa cũng nhắc nhở chúng ta: "Dù làm việc gì cũng phải trung thành với Chúa".

Chúng ta không thể bằng lòng với những phù phiếm đời này. Chúa muốn là hạnh phúc của chúng ta, vì thế, chúng ta sẽ đón chờ Chúa, kêu gọi Chúa đến với chúng ta. Chúa đến là một biến cố đã đến ở trần gian và là một biến cố đời đời của cuộc sống chúng ta là những kẻ tin.

Chúa đã đến với những vị còn đến mãi ngày cho đến tận thế. Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-cùng-chúng-ta. Chúng ta vui mừng chào đón ngày trong lễ Giáng Sinh. Hãy chú ý đến tâm hồn đến ngày Chúa đến mang lễ cho chúng ta niềm vui sung mãn của Ngài. Những chúng ta còn trông đợi một biến cố quan trọng hơn, đó là đón mừng Chúa đến trong ngày sau hết, ngày mà mọi người sẽ lãnh nhận phần thưởng của cuộc sống này, nếu chúng ta trung thành với Chúa.

Đạo tin Mừng hôm nay đòi hỏi chúng ta luôn tận tâm vì Chúa đến bất ngờ, không hẹn trước, như ông chủ đi vắng suốt lúc nào không ai biết. Sống sảng là không gì đáng trách, như thánh Phaolô luôn cảnh báo các tín hữu. Chúng ta tận tâm vì chúng ta đang đón nhận một người mà chúng ta yêu thương. Vì thế sẽ chờ đợi của chúng ta là một niềm vui. Đợi chờ phải tận tâm đến đến còn khó khăn ta trở ngại đến đến hay tai nạn nguy hiểm, hay đêm dài tăm tối. Dù ông chủ chờ không vắng, chúng ta vẫn nhận niềm vui vì khi Ngài vắng, Ngài sẽ mang lễ bình an và hạnh phúc cho chúng ta. Đợi chờ niềm lòng khi quanh ta, mọi sự như đang tàn úa, hay tội lỗi đang tàn phá. Chúng ta vẫn vững tin.

***TÂM VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG:**

Hãy cầm đèn sáng trong tay. Chúa đang đến vì Ngài đã hứa cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế và Ngài gửi lễ. Ngài sẽ dùng một tấm bánh nhỏ, một chén ăn để lễ với chúng ta. "Niềm là mình Thờ, hãy cầm lễ mà ăn". Đó là kho tàng không bao giờ với của. Hãy đón nhận Ngài như Ngài mong muốn. Hãy đón nhận Ngài với tình yêu, vì Ngài đã yêu chúng ta trước và Ngài sẽ cứu chúng ta.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hàng