

## GIỚI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

### Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B

Lời Chúa : Ga 3, 14-21

Đây là những lời tâm sự trong đêm của Chúa Giêsu với ông Nicôđê mô, một bậc vĩ đại trong nhóm Phariseu. Ông đến ban đêm vì sợ người Do thái. Chúng ta có sợ không? Sợ người ta biết mình là người công giáo, sợ người ta chê nhạo, sợ bị loại trừ và bao nhiêu lý do khác... Trong cuộc trò chuyện này, hai người trao đổi với nhau về những vấn đề.

Hôm nay chúng ta hãy chú ý đến một đoạn ngắn mà thôi : Con Người đã được giáng hạ cao lên. Câu này ám chỉ đến việc Chúa Giêsu sẽ bị đóng đinh trên thập giá. Đó là sự mất quan trọng nhất của Ngài. Chúa Giêsu cũng nhắc lại một biến cố thời Xuất hành khi dân Do thái than phiền trách móc Thiên Chúa và Chúa đã cho rắn lửa cắn chết nhiều người. Dân Do thái họ nghĩ sẽ cứu họ với Môsê. Ông này đã cầu xin Chúa và Chúa báo ông được một con rắn bị nguyền và treo nó lên một cây sậy. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn bị nguyền thì sẽ được chữa lành. Con rắn bị nguyền xưa đã cứu dân Do thái thoát khỏi rắn cắn thì hôm nay, Chúa Giêsu đã được giáng hạ cao trên thập giá sẽ cứu thoát những ai tin vào Ngài và nhìn lên Ngài.

Chúng ta là những bầy nhện đang hấp hối trên đống ngói. tâm hồn chúng ta mang đầy những tích, chúng ta có nhìn lên Đấng cứu treo vì chúng ta đã được chữa lành và được sống muôn đời không? Chúng ta có cảm thấy cần đến con người cứu giáng hạ cao trên thập giá đó không? Những người chỉ tin vào đấng tiên tri nên năng có thể thoát khỏi, và hiện nay thì người cứu chúng ta đã được đi xuống khi bị một số những người giàu có. Họ dùng đấng tiên tri thoát hoàn toàn. Những người đã nhận được gì khi họ nhận xưng? Họ không thoát khỏi cái chết, họ vẫn là tro bụi. Khi còn sống, họ làm mưa làm gió, những người không thể tồn tại mãi. Đấng tiên tri nên năng kia không thể cứu họ khỏi chết.

Chúng ta, những con người nhỏ bé, những chúng ta tin vào Đấng đã yêu chúng ta và đã chết cho chúng ta, tin vào Đấng đã cứu treo trên thập giá vì chúng ta, chúng ta sẽ vượt qua cái chết và được sống đời đời. Chúng ta nhớ lại Chúa nói : "Dù tôi là cái thớt giã mà phải thiêu thân thì tôi

ích gì?" Đấng thiêng không mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc của chúng ta không ở trên gian nan mà ở trong tình yêu của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Cha chúng ta đã yêu chúng ta đến nỗi ban Con Một Ngài cho chúng ta, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết và được sống muôn đời. Nói câu này, Chúa Giêsu đã nói thật cả. Tất cả tình yêu của Chúa Cha là Ngài ban cho Con này. Ngài ban Con này là quà tặng tình yêu của Chúa Cha cho chúng ta. Đó là Đấng đầy ân sủng và chân lý, là người con của Ngài là lành. Trong Ngài chúng ta được cứu rỗi và được cứu chuộc. Nhờ Ngài, chúng ta lãnh nhận những điều kiện khác.

Chúng ta tin vào Ngài, chúng ta sẽ được sống muôn đời. Nhưng chúng ta có tin không? Hay chúng ta tin vào những con người quyên tiền trên gian, tin vào tiền bạc? Tin hay không tin là vấn đề sống chết của chúng ta.

Tin vào Con Thiên Chúa, chúng ta sẽ không bị lên án, vì Thiên Chúa sai Con của Ngài đến trong thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu.

Tin vào Con Thiên Chúa, mọi hành động của chúng ta sẽ được thực hiện trong ánh sáng của Ngài, và chúng ta sẽ bước đi trong ánh sáng đó. Chính Chúa cũng đã nói: "Anh em là ánh sáng thế gian". Chúng ta thực hiện được tin bằng hành động, vì đức tin không hành động là đức tin chết.

Trong mùa chay thánh này, chúng ta sẽ hành động như thế nào? Hành động như Chúa đã nói qua ngôn tiên tri Isaia: "Đó là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người không nơi ở; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cần giúp đỡ". Đó là những hành động của chúng ta, không những trong mùa chay mà cả trong cuộc sống trên gian nan này. Hãy nhớ rằng chúng ta là con của Đấng là Tình Yêu, chúng ta phải sống cho tình yêu, và nhờ thế ánh sáng người sẽ bước lên như rừng đồng.

**Muốn sống yêu thương, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu như ông Nicôđêmo, phải vào trần gian để sống với Ngài, gần bó tha thiết với Ngài. Khi nào chúng ta không hít thở với Ngài, chúng ta mãi có thể là ánh sáng, chúng ta mãi hạnh phúc và hạnh phúc của chúng ta chính là cho đi tất cả như Chúa Giêsu đã cho đi.**

**Lm Trầm Phúc**

Kính chuyên:

Họ ng