

Mo Nguyen

CN 17A TN : Kho Tàng gì ? ở đâu ?

Hôm nay, người Việt ta, đã nhìn mặt lòng người đi tìm, chắc hiểu được phần nào ngôn Chúa Giêsu nói khi ví Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu. Người Do Thái thời Chúa Giêsu cũng không xa gì với khái niệm mặt kho tàng chôn trong lòng đất. Trên đời đất từng bị mặt đi chiếm lấy nhiều, chuyển chôn giấu tài sản, khi không thể đem theo trên đường đi tìm, là việc đương nhiên đời với dân thời loạn.

Và khi chôn giấu như thế, làm sao tránh khỏi trở ngại hợp chỗ nhân không may mặt mặt trên đường tìm kiếm, thì đời ai biết được ông giấu chỗ nào. Hay có người không thể như ra chỗ mình chôn giấu, vì lâu ngày mặt trời đi được thì bị tre mà mình chôn chum cửa xa xa, nay trở thành mặt sân bóng đá, bị đào nới nao. Hoặc vùng đất ta ở trước đây, bị kẻ thù chiếm đóng lâu năm lâu tháng không thể trở về, khi nhìn kho tàng ta chôn giấu trước kia trở thành kho tàng bí mật. Đi tìm này khi nhìn cho không ít người thì hỏi sau, tình cờ đào được như kho tàng quý báu ngay trên mặt đất nhà mình. Và theo luật thời kỳ, ai làm chỗ vùng đất nào sẽ được quy định cho mặt mặt trong vùng đất đó.

Đức Giêsu đã dùng chính khái niệm thông điệp này để nói với người ta về Nước Trời. Ngài kể: "Có người kia may mặt đào trúng mặt kho tàng trên mặt thửa đất; anh ta với chôn giấu lấy, rồi vui mừng đi bán tất cả thế gì mình có để mua cho bằng được miếng đất ấy."

Thốt nghe ngôn, ta có thể có 3 nhận xét sơ khởi này:

(1) Có lẽ anh này là mặt tay thế làm công, đang cày thuê cuốc mướn để kiếm miếng ăn. Cũng có thể anh đang lang thang đào của bắt rận để sinh sống qua ngày. Như vậy, anh ta không phải là người giàu có gì.

(2) Kho tàng anh gặp thế phải là lòng lòng, khó lòng đem đi mà không bị phát giác, nếu không,

anh đã âm thầm mang về nhà chôn cất ở đâu để cất giấu.

(3) Rồi, chắc giá trị của tất cả những gì anh có cũng quá bé nhỏ so với kho tàng anh cất giấu, chôn cất tài sản anh đang có thì anh đã chôn cất đi gì bán hết mọi thứ để mua cho bằng được thửa ruộng cho để có kho tàng gì đi nữa.

Nhưng có lẽ Chúa không có ý sánh ví những gì anh ta có như họ so với những gì anh cất giấu nơi thửa ruộng, trên cùng mặt chôn cất, là của cải và tất cả, cho bằng Chúa Giêsu mua những nô lệ và nhân loại rỗi: không gì sánh được với giá trị của Nước Trời. Nó đáng hơn hẳn những gì người ta có. Dù là ta có xe hơi nhà lầu ngay tại đường Lê Lợi trung tâm Saigon, người phi đánh đi tất cả để chi trả Nước Trời cũng không đáng cho người ta phân vân hay lo buồn. Vì đó là một nguời vô cùng lớn, nguời làm nên niềm vui mừng hân hoan khi nói "anh vui mừng đi bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng đó" (Mt 13,44). Người thánh Phaolô còn vang vọng đâu đây: "Tôi coi mọi sự là thua lỗ bởi vì tôi tuy tất cả là để được biết Đức Giê-su Chúa tôi, vì Ngài, tôi đành mất tất cả." (Pl 3,8)

Nhưng để hiểu được điều như thánh Phaolô nói đây, không dễ. Cũng như một thửa ruộng có kho báu, và kho báu ấy được chôn sâu trong đất, không phải chỉ có đi qua bề mặt mà thấy được kho báu. Đúng hơn, như vất vả lao nhọc mà sinh ra niềm vui khám phá. Đây cũng là một thách thức cho ai đang khao khát Nước Trời. Lúc khi người ta phải tận lực đào bới, bôn chí thi hành bổn phận hàng ngày mới có thể gặp được Nước Trời.

Nhưng Nước Trời là gì?

Nước Trời không chỉ khác hơn chính là Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Thế nên "tìm kiếm Nước Trời", "gặp thấy" Nước Trời, và "mua được" Nước Trời, cũng chính là việc "chiếm hữu" được Đức Giêsu.

Nếu nói kho báu là Chúa Giêsu thì thửa ruộng chôn cất kho báu ấy sẽ là Giáo Hội, nơi đó, khi chịu khó lao công, bôn sự khám phá kho tàng. Nhưng trước hết, cần phải mua thửa ruộng ấy, tức là phải sẵn lòng Giáo hội bằng niềm tin và trung thành lao công trên mặt đất Giáo hội, lúc ấy bôn mới có thể chiếm hữu trọn vẹn kho tàng Giêsu.

Thiên Chúa là Đấng quở ng đỗi. Ngài biết "thưa ruở ng" có "kho báu", nhờ ng Ngài vờ n sỡ n lòng "bán" cho ai khát khao. Trong cuộc mua bán này, giá cở chênh lệch vô cùng, nhờ ng phờ n lờ i bao giờ cũng nghiêng vờ ngờ i mua.

Chuyện kể môt phú ông kia chờ ng may bở chỏt vờ trong ngày bà sinh hỏ đờ a con đờ u lòng. Ông buồn phiờn quá sỏc nhờ ng cũng phỏ i kiờm vờ i ngờ i vú nuôi đờ chăm nom đờ a bé và coi sóc cỏ a nhà.

Rờ i thay, đờ a bé kia lờ n lên cũng thiỏt mỏ ng trong mỏt tai nỏn giao thông khi chỏ a tỏ i tuỏ i trỏỏ ng thành. Ngờ i giàu có cũng chỏt sau đỏ vài năm vì mỏt cỏn đau tim bỏt ngỏ.

Vì không có ai là hỏ hàng thân thích và bỏ i không tìm thỏ y mỏt tỏ di chúc nào nên ngờ i ta chỏ ng biỏt gia tài khỏ ng lờ sỏ đi vờ đờu. Cuộc i cùng, toàn bỏ gia sỏn đờỏ c giao cho chính quyỏn giỏ i quyỏt.

Theo lỏ thỏỏ ng, ngờ i ta cho trỏ ng bày và đờ u giá trỏỏ c mỏt sỏ vỏt đờ ng. Sau đỏ vài tháng sỏ cho đờ u giá toàn bỏ.

Ngày đờ u giá sỏ khỏ i diờn ra. Các con buôn tỏ tỏ p rỏt đờng. Ngờ i vú nuôi ngày xỏ a cũng đờ n tham đỏ, không phỏ i đờ đờỏ c mua sỏm vờ i giá hỏ i, nhờ ng vì lòng thỏỏ ng nhờ gia đờnh chỏ xỏ a khiờn bà tìm đờ n đờ nhìn lờ i lờ n cuộc i các vỏt đờ ng chỏ a đờ y kỏ niờm.

Trong sỏ các thỏ đờỏ c đờ ra đờ u giá, ngờ i vú nuôi chỏt thỏ y tỏ m hình con ông chỏ đờỏ c lờ ng trong mỏt khung kính đờ n sỏ. Bà chỏt thỏỏ ng nhờ da diỏt cỏ u bé ngày xỏ a! Nỏỏ c mỏt bà rỏ i xuỏ ng. Thỏ rỏ i khi thỏ y chỏ ng ai thờm chú ý đờ n tỏ m hình, ngờ i vú nuôi liờn giỏ tay mua nó vờ i giá sỏ khỏ i là mỏt đờ ng.

Bà mang tỏ m hình vỏ, tháo khung ra, đỏ tính đờt ba tỏ m hình vỏ chỏ ng và đờ a con cỏ a gia đờnh chỏ xỏ a vào chung mỏt chiỏc khung lờ n. Nhờ ng lúc vờ a gỏ mỏt sau tỏ m hình cỏ u bé, bà thỏ y cỏ mỏ y tỏ giỏ y rỏ i ra. Xem có vỏ quan trỏ ng, bà bèn mang chúng đờ n mỏt luỏt sỏ nhờ xem giúp.

Vào buổi tối sau khi quan sát kỹ các giấy tờ đã điền vào nói với bà: "Xin chúc mừng bà! Người cha của bà đã viết thư ngỏ: ông ta muốn giao lại toàn bộ tài sản cho người nào yêu mến đứa con của ông đến nỗi chịu mua bất cứ hình thức, và như thế, bà đừng có quyên thâu hàng di chúc này."

Thật hạnh phúc muôn lần hạnh phúc cho những ai yêu mến người Con Một của Thiên Chúa, tức Đức Giêsu Kitô!

Yêu mến Đức Giêsu cũng có nghĩa là yêu mến ba (thành phần) của "thánh": Thánh Thể, Thánh Kinh, và yêu mến Thánh Mẹ. Điều "thánh" thế này nghe có vẻ hơi lạ. Thế nhưng đâu có gì thái quá khi nói: trong "thư của ruồng Maria" có "kho tàng Giêsu" - trong cung lòng Đức Mẹ có Con Thiên Chúa. Mà truy cập thế này đúng khi Thánh Kinh nói về Thánh Mẹ, thì cũng hiểu được nói về Hội Thánh; tức kho tàng Giêsu trong cung lòng Mẹ Maria, cũng là trong lòng Hội Thánh là mẹ. Ai ở trong Hội Thánh, người đó có kho tàng Giêsu, có Nước Trời.

Vậy ta có 4 nơi để gặp kho tàng : Thánh Thể, Thánh Kinh, Thánh Mẹ, và Thánh Hội, tức Hội Thánh. Ai yêu mến cả bốn hay một trong bốn thì cũng gặp được Nước Trời tức là kho tàng Giêsu.

bài của Lm Bùi Quang Tuấn

(Anphong thêm một vài ý nhỏ khi cần)
