

From: Chau Vu chaulinhvu

**U-DÂM: Thời cạ mọt Linh-Mục
Công-Giáo giáo báo “New York Times”**
Linh-Mục Martin Lasarte, Dòng Gioan Bosco
04/Mar/2019

Tờ báo M đã không đăng bịch th này, nhưng bịch th đã đợc báo
Achentina “Enfoques Positivos” đăng và đã có mọt tiếng vang lớn!

Ngồi anh em nhà báo thân mến,

Tôi là mọt linh mục Công Giáo bình thường. Tôi hạnh phúc và hãnh diện
vợ n gười cạ tôi, đã hai mọt năm nay tôi truy n giáo Angola.

Tôi nhận thấy trên nhiều phương tiện truy n thông và đợc biết trên
tờ báo cạ anh có nhiều bài nói về các linh mục u dâm, luôn đợc mọt
góc nhìn bện th, dò xét kỹ lưỡng các sai lầm trong quá khứ cạ họ.

Có mọt số người M trong những năm 70, Úc trong những năm 80 và
cạ th cho đợc những ví dụ gần đây như t... Tất cả đợc đứng lên án, và đó
là đi u đợc ng nhiên!

Mọt số bài viết cạ các ký giả trên truyền và cần bịch. Mọt số khác
phóng đợc, tợc nên thành kiến và gieo hện thù. Bện thân tôi cảm thấy
đau vô cùng cho nọi đau khổ khi p cạ những người này gây ra mà đáng
lợc là đợc hi u cho Tình yêu hi n th c cạ Chúa. Họ đã đâm chọt cu c
sợ cạ nhiều người vô tội. Không có lọi nào đợc biện minh cho các
hành đợc này. Cũng không mọt chút nghi ngờ gì về sự hợc trợ mà Giáo
hội dành cho những người y u đợc và những người khện cùng nhợc. Vì lý

do này mà Giáo hội luôn ưu tiên tìm các biện pháp cần thiết để tuân theo và hỗ trợ, phòng ngừa và báo vệ phẩm giá của trẻ em.

Tôi ngạc nhiên khi thấy có rất ít tin về hàng ngàn linh mục hy sinh đời mình và kiên quyết đòi hỏi cho hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên, giàu cũng như nghèo, được nuôi dưỡng chiểu hay báo thị t thòi ở khắp nơi trên thế giới.

Tôi nghĩ báo New York Times sẽ không quan tâm để tìm hiểu:

Tôi đã di chuyển hàng chục trẻ em báo chốt để đi qua các con đường để y mìn vì chiến tranh năm 2002, giữa hai thành phố Cangumbe và Lwena (Angola), vì nhà nước không thể làm và các tổ chức Phi Chính Phủ không được phép đi;

Tôi đã chôn hàng chục trẻ em chốt trong chuyến đi trên chiến tranh;

Chúng tôi đã cứu hàng ngàn người ở Mexico như một trung tâm y tế duy nhất trong một vùng rừng 90 000 cây sồi vuông để phân phối thuốc phẩm và hỗ trợ y tế;

Chúng tôi đã giáo dục và xây dựng trường học cho hơn 110 000 trẻ em trong mười năm qua;

Cùng với các linh mục khác, chúng tôi cứu gần 15 000 người trong các trại du kích khi họ đưa hàng trao vũ khí, khi đó thuốc phẩm của nhà nước và của Liên Hiệp Quốc chặn lại;

Chỉ có một người này cũng không phải là một tin híp đ, cha Roberto, một linh mục 75 tuổi và vẫn còn người xuôi thành phố Luanda để săn sóc trẻ

em đồng nghiệp, đưa các em đến trung tâm tiếp nhận để giới thiệu xã hội vì các em làm nghề khách sạn để kiếm sống;

Nhìn mù chỉ cần hàng trăm tù nhân cũng không phải là tin hấp dẫn;

Và cũng không cần thiết để biết có những linh mục khác như cha Stéphane, cha tiếp xúc các quán trọ cho các thanh thiếu niên bị ngược đãi, đánh đập và thậm chí bị hãm hiếp;

Cũng không phải là tin hấp dẫn về cha Maiato, đã ngoài 80 tuổi còn đi thăm các nhà nghèo, thăm từng người mẹ, an ủi từng người bệnh và những người tuyệt vọng;

Và cũng không phải là một thông tin cần biết, rằng có 60 000 linh mục – trên 400 000 linh mục và tu sĩ trên thế giới – đã rời gia đình, rời xứ sở để phục vụ những anh em cần mình trong các trại tị nạn, trại mồ côi, trong bệnh viện. Săn sóc các em bị khép vào tội phạm, các em bé mồ côi có cha mẹ chết vì bệnh sida. Quản lý các trại cho người nghèo, các trung tâm huấn luyện, các trung tâm đón nhận người nhiễm HIV, v.v..

Đó là chưa kể đến những người dành cuộc sống của mình để lo trong các giáo xứ; thúc đẩy mọi người sống tốt và đức biết là yêu thương nhau.

Đây cũng không phải là một tin hấp dẫn, linh mục Marc-Aurèle bị tôi, để cứu trợ em trong thời chiến tranh ở Angola, đã di chuyển đến Kalulo đến Dondo, trên đường về cha đã bị súng liên thanh bắn. Hay Sứ huynh François cùng với năm người đồng nghiệp giáo lý bị chết trong một trận chiến khi đi giúp người dân ở những vùng nông thôn họ lánh nạn để tránh;

Có cả hàng chục nhà truyền giáo ở Angola đã chết vì bệnh sốt rét, vì thiếu thuốc phòng ngừa và sinh;

Những người khác bỏ đi thăm giáo dân (ở nghĩa trang Kalulo có các ngôi mộ của các linh mục đầu tiên ở vùng này: không ai quá 40 tuổi);

Báo số bán không chạy khi đăng tin mất linh mục “bình thường” trong công việc hàng ngày của mình, trong niềm vui cũng như trong khó khăn, công việc của người của mình cho nên mình phải vất vả, không ồn ào, không đánh trống.

Số thật là chúng tôi không tìm cách để tạo thông tin, những đầu tiên giới thiệu Tin Mừng, mất Tin Mừng không ồn ào, mất Tin Mừng chỉ làm cho mọi người nói đầu trong đêm Phục Sinh. Mất cây ngã gây tiếng ồn ào hàng ngàn cây mục.

Mất linh mục phạm tội gây ồn ào ồn ào hàng ngàn linh mục công việc của người đi sống mình cho người nghèo và người bị bỏ đi.

Tôi không viết thư này để bị ồn ào cho Giáo hội và cho các linh mục. Mất linh mục không phải là anh hùng, cũng không phải là người bị bỏ đi như thần kinh. Linh mục chỉ là một người bình thường, với bị chết con người, đi tìm con đường theo Chúa Giêsu và phải có Chúa nên người anh em của mình.

Nếu các linh mục, có số khổ cùng, khổ nghèo và mong manh như tất cả mọi người; những cũng có nét đẹp và nét cao cả như trong tất cả mọi người. Nhưng một cách âm thầm và truyền hình trên một chỗ đau đầu nhưng không nhìn thấy thì là có ý để ra một cách bị mất xúc phạm đến chức thánh Công Giáo và qua đó tôi cảm thấy mình bị xúc phạm.

***Tôi chỉ xin anh đừng đi u, anh bạn nhà báo, anh hãy đi tìm Chân,
Thần, M. Nhờ thế anh sẽ phát triển cao quý trong nghề nghiệp của
mình.***

Trong Chúa Kitô,

Linh-M c Martin Lasarte, Dòng Gioan Bosco
