

CHỖ A BAO GIỜ THỜI Y KH

“Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn các điều khác, Ngài sẽ ban thêm cho các con”.

Kính thưa Anh Chị em,

Độc giả đọc Tin Mừng hôm nay, không ai trong chúng ta không cảm lòng, mất cái gì đó thật an ủi khi biết Thiên Chúa là Đấng yêu thương quan phòng cho mọi người, “Hãy xem chim trời, chúng không gieo không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con làm chi quý giá hơn chúng sao? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, chúng không làm việc, không kéo sợi, thế mà ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.

“Ý tôi ngôn ngôn”, phải tìm hiểu ý ngoài lời nói, lời viết... chứ đừng hiểu theo nghĩa đen, nghĩa chữ. Chúa Giêsu không bảo chúng ta đừng gieo vãi, cấy trồng, làm việc canh cấy; đừng quên đức tin trí óc để phóng cho trôi đi... Ngài không khuyến khích một thái độ lười biếng vô lo, thiêu trách nhiệm như Ngài muốn lưu ý chúng ta đừng lo lắng bấn tâm thái quá đến đến mất bình an trong tâm hồn; lời nhắc, lo lắng vượt quá thái quá có nguy cơ xao lãng các giá trị tinh thần, các việc đạo đức, xao lãng các mối liên quan.

Ngài nói, “Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn các điều khác, Ngài sẽ ban thêm cho các con”. Đây chính là điểm nhấn của đoạn Tin Mừng hôm nay. Nước Thiên Chúa là chính Thiên Chúa đang gìn giữ chúng ta, trong chúng ta với tất cả quy luật năng và ân nghĩa. Ngài là Cha luôn yêu thương, ân cần chăm sóc chúng ta là con cái. Đức công chính của Thiên Chúa là sự công chính đến từ Ngài, đức công chính đó chính là Ngài. Ngài công chính là người sẽ ngấm tin, sẽ ngấm phù hợp với thánh ý Thiên Chúa, ăn , uống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa... tất cả mọi, sẽ như Ngài.

Anh Chị em,

Con người không cần tìm Nỗi c Thiên Chúa ở đâu xa xôi, nhưng tìm ngay trong lòng mình, trong cuộc sống mình. Tìm Nỗi c Thiên Chúa là tìm chính Thiên Chúa bằng sự nguy hiểm, người khen, tôn vinh... và bằng cách ăn ngay lành, yêu thương người khác. Thánh Phaolô nói, “Nỗi c Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần”. Tìm Nỗi c Thiên Chúa và sống công chính của Người là chính là căn bản của đời Kitô hữu, còn những điều khác sống đức ban thêm những người khác giúp thực hiện chính là căn bản đó.

Ngày kia, Cha Gioan Tauler, một linh mục đạo đức, gặp một người ăn mày rách rưới. Cha đến gần, chào người hành khất, “Chào ông, chúc ông may mắn”; người ăn mày thản nhiên trả lời, “Chào cha, có bao giờ tôi rời đi đâu”. “Vậy thì xin Thiên Chúa ban cho ông một điều sung sướng”. “Ồ, thưa cha, điều tôi cần là bao giờ thực kh”. Cha Tauler rất ngạc nhiên về cách nói năng của người này. Ngài hỏi, “Nếu Chúa bắt ông xuống hoạn nạn, ông có buồn không?”; ông trả lời, “Nếu Chúa làm như vậy thì tôi sẽ ôm ghì Chúa và đưa Chúa xuống hoạn nạn luôn. Tôi thà tha thà nạn của Chúa còn hơn thiên đàng mà không có Người. Với linh mục càng ngạc nhiên hơn. Cha hỏi người, “Này ông, ông có thể cho tôi biết ông từ đâu đến?”, “Thưa Cha, tôi từ Thiên Chúa mà đến”. “Nhưng ông tìm thực Thiên Chúa ở đâu?”, “Ồ ngay khúc quẹo, chỗ mà tôi bắt gặp của cái vút chớt trên đời này”. Tại đây, Cha Tauler không thể chấp điều thêm đức nào, ngài hỏi nhanh, “Thì, ông là ai?”. Người ăn mày nói một cách trịnh trọng, “Tôi là Vua”. Cha Tauler quở xuống thưa, “Tâu đức vua, ngài có thể cho con biết xuống quẹo ngài ở đâu không?”, “Vậy xuống quẹo của ta ở ngay trong tâm hồn ta”.

***BẠN VÀ TÔI có thể cứu nguy hiểm,**

“Lạy Chúa, mỗi ngày con đi tìm Chúa nhưng xin Chúa đừng quên tìm con... đời này, con thực Chúa đang đi xuống chiểu tôi về phía con”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)
