

DM Tran

Fri, May 1 at 6:16 PM

## Kinh Mân Côi

Trần Mạnh Duyết

**"Nếu Phanxicô muốn lên thiên đàng, thì phải siêng năng đọc kinh Mân Côi. Đức Mẹ và suy ngẫm Kinh Mân Côi cách sốt sắng là cứu nguy. Và hôm nay, Phanxicô đã vâng lời và đã được tuyên phong hiển thánh vì đã thực hành theo lời khuyên của Đức Mẹ."**

Ngày 13 tháng 7 năm 1917, tại Fatima, Đức Mẹ đã hiện ra cho ba trẻ em Lucia, Giacinta, và Phanxicô, cho ba em nhìn thấy hào quang và những hình phạt mà các linh hồn phải chịu trong đó. Lucia đã hỏi Đức Mẹ về số phận của mình, của hai em Phanxicô và Giacinta. Đức Mẹ đã cho biết đời sống của Phanxicô, nếu muốn lên thiên đàng thì em phải siêng năng đọc kinh Mân Côi.

Không thấy Đức Mẹ nói lý do tại sao lại đòi Phanxicô phải đọc kinh Mân Côi. Nhưng có thể hiểu một cách đơn giản, đời sống của Phanxicô nếu không có nghĩa là cứu nguy, bởi vì việc đọc kinh Mân Côi không vượt quá khả năng của em như Phanxicô. Đời sống của Phanxicô nếu không chính là một hình thức cứu nguy.

Với mọi Kitô hữu hôm nay, nếu có hỏi Đức Mẹ một câu hỏi về số phận đời đời của mình như Bà Trẻ Fatima xưa: "Còn số phận con thì sao?", chắc chắn cũng sẽ được nghe Đức Mẹ trả lời: "Nếu muốn lên Thiên Đàng, con phải siêng năng đọc kinh Mân Côi".

KINH NHỚ TỰNG NGƯỜI KITÔ HỮU

Như các linh mục và các thầy phó tế đã lãnh chức thánh, như các tu sĩ thuộc các dòng tu, thầy giảng ngày đọc kinh Nhứt Tụng để đi đến cho Giáo Hội dâng lên ca ngợi Thiên Chúa, người tín hữu giáo dân mỗi ngày cũng dùng lời kinh nguyện của mình ca tụng Thiên Chúa. Kinh nguyện đó là Kinh Mân Côi. Là Letcio Divina của các Kitô hữu.

Trong tinh thần kinh nguyện, Kinh Mân Côi trở thành Kinh Nhứt Tụng của người tín hữu. Trong bộ kinh này, ta có dịp để lên nhúng lòng chúc tụng thánh danh Thiên Chúa, cầu xin một cách đẹp lòng Ngài trong Kinh Lạy Cha - kinh nguyện duy nhất mà Chúa Giêsu Thưa đã dạy khi còn tại thế. Chúc tụng Mẹ Maria thánh đấng bảo vệ nhúng lòng Tụng Thưa Gabriel, Thiên sứ của Thiên Chúa đã chào mừng Đấng Cứu Thế. Nhúng lòng ngợi khen của Thánh Isave, và lời cầu xin của ta dâng lên Mẹ với ý thức và sự yu hèn của chính mình. Sau cùng là lời ca ngợi vinh quang Ba Ngôi Thiên Chúa từ muôn thuở và cho đến muôn đời.

Tóm lại, khi suy nguyện chu kỳ Mân Côi với ý nghĩa của Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, và Kinh Sáng Danh, ta không thể không cảm thấy ngập tràn ánh sáng, vinh quang và vui mừng vì được chúc tụng Thiên Chúa chí tôn, đấng tình thương. Ca ngợi Mẹ Maria, người Mẹ diễm phúc, luôn thanh khiết và cầu bầu cho chúng ta. Trên tất cả, tình thương và phúc lộc đó qui về vinh quang một Thiên Chúa là Cha, và cho phần rỗi của con cái Ngài.

Một bộ kinh như thế, chức vụ không còn bộ kinh nào đẹp hơn, xứng đáng hơn để ta dâng lên Thiên Chúa. Do đó, Kinh Mân Côi được coi là nhứt tụng thần thiêng (Lectio Divina) của mọi Kitô hữu. Nhúng tâm hồn đẹp đẽ, nhúng thánh nhân kim cang trong lịch sử Giáo Hội đều có lòng yêu mến Đấng Cứu Thế, hoặc sùng mộ nhúng Mẹ u Nhiễm của trong việc lên hát Mân Côi.

Thánh Bênêđô, vị thánh thi danh của Đấng Cứu Thế có thói quen dùng lời chào của Tụng Thưa Gabriel để chào mừng Đấng Cứu Thế. Một lần khi đi qua trường học như một vị tu sĩ, Bênêđô cúi đầu và nói: "Ave Maria" - kính chào Maria. Cảm kích với lời chào và tấm lòng yêu mến đó, một hôm sau khi Bênêđô vừa chào mừng Đấng Cứu Thế, liền được nghe Đấng Cứu Thế chào lại: "Ave Benado" - chào Bênêđô. Vì lòng sốt sắng mến yêu luôn thôi thúc trong lành thánh nhân, ngài được cho là đã thêm vào cuối kinh Lạy Nữ Vương nhúng lòng này:

"Ôi khoan thay! nhân thay! dẫu thay! Thánh Maria trở nên đấng đấng trình".

Thánh Anphongsô Giám Mục Tiệp Sĩ và sáng lập Dòng Chúa Giêsu Thưa đã viết như sau về Đấng

Mẹ, đức biết là bà sách Vinh Quang Đức Mẹ, trong đó thánh nhân đã diễn tả cách rớt đũa đũa và những vinh quang qua 12 nhân đức của Đức Mẹ.

Thánh Ludovico Maria Grignon a Monfort đã hô hào lòng sùng kính và tôn hiên cho Đức Mẹ.

Thánh Đaminh, người tiên phong của võ việc của thánh Mân Côi. Nhờ Ngài sáng sáng rao truyền việc của thánh, đã chỉ dẫn những đức của giáo Albigense tung hoành và gieo rắc bao tai họa cho Giáo Hội tại nước Pháp thời của Ngài.

Trong khi rao giảng phép của thánh Mân Côi tại tỉnh Carcasso, một hôm có một người đã đi kích Thánh Đaminh về việc của Đức Mẹ này. Anh ta đã bỏ quỳ xuống, và Thánh Đaminh đã cúi xuống để anh đứng dậy. Trông anh khi ra khỏi, chính quỳ đã phải thú nhận và thốt lên những lời này:

"Hãy im lặng người, hãy nghe đây: Đức Trinh Nữ Maria rớt thánh là Mẹ Thiên Chúa. Người có đức quyên năng gìn giữ mọi người khỏi họa của ác quỷ. Ai có lòng sùng kính Người, sẽ thoát khỏi tay chúng ta. Nếu chúng ta có Người, thì chúng ta linh hồn đã phải luân hồi của ác quỷ. Người yêu thương và phù hộ cho những ai siêng năng của thánh Mân Côi".

Nhờ sự hô hào và lòng sáng sáng của người về Kinh Mân Côi của Thánh Giáo Hoàng Piô V, Giáo Hội đã được triu đức Ngài đã chỉ dẫn những đức của quân Hội Giáo tại vùng Lépante.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã làm gương về lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc của thánh Mân Côi. Ngài luôn luôn có tràng hoa trong người. Lòng riêng và lòng chung với con cái của chúng ta. Lòng sùng kính và yêu mến Mẹ Maria đã thôi thúc Ngài chấp nhận bên Mẹ như một trẻ thơ. "Totus tuus".

Ngày 13 tháng 5 năm 1981, Ngài đã đức của cúi xuống thoát một cách nghiêm mầu khi bị ám sát tại quỳ truyền Thánh Phêrô. Ngài thâm tín rằng trong bị nạn của đó, một người sáng Ngài đức của duy trì là do bàn tay của Đức Mẹ. Và Ngài đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Mẹ bằng cuộc hành hương của Fatima một năm sau, vào ngày 13 tháng 5 năm 1982. Trên mũ triu thiên của Đức Mẹ Fatima, giữa những viên kim cương lấp lánh, là một đũa đũa mà kẻ ám sát đã bỏ vào với Giáo Hoàng,

nhờ đờ u chờ ng hùng hờ n vờ sờ sẵn sóc và yêu thờ ng đờ c biờ t cờ a Đờ c Mờ dành cho Ngài. Ta hãy nghe lời cờ a Ngài trong Tông Huờ n Sờ Đờ p Mờ c Vờ Các Gia Đờnh: "Cha mờ i gờ i tờ t cờ hãy lờ n hờ t Mờ n Cờ i, đờ ng lờ i thiờ t yờ u nuời đờ ng sờ tăng trờ ng thiờng liờng cho cá nhờn và sờ thông hiờ p yêu thờ ng cho gia đờnh" (tr.28).

Ngày 16 tháng 10 năm 2002, bờ t đờ u năm thờ 25 Giáo Trờ u cờ a Ngài, Ngài đã ban hành Tông Thờ Kinh Mờ n Cờ i Trinh Nờ Maria, mờ t tài liờ u rờ t đờ c biờ t hô hào mờ i ngờ i hãy yêu mờ n và sờ t sờ ng lờ n hờ t Mờ n Cờ i. Ngay trong phờ n nhờ p đờ , Ngài đã viờ t:

"Kinh Mờ n Cờ i cờ a Trinh Nờ Maria, mờ t kinh đã tờ tờ thành hờnh trong thiờn niờn kờ thờ hai theo sờ hờ ng đờ n cờ a Thờ n Linh Thiờn Chờ a, là mờ t kinh đờ c rờ t nhiờ u vờ thách mờ n chuờ ng cũng nhờ đờ c Giáo Quyờ n khuyờ n khích. Tuy đờ n giờ n, nhờ ng sâu xa, kinh nguyờ n này vào đờ u thiờn niờn kờ thờ ba đờ y, vờ n là mờ t kinh nguyờ n có tờ m vớ c quan trờ ng trong viờ c mang lờ i mờ t mùa gờ t thách đờ c".

Cũng trong phờ n mờ đờ u cờ a Tông Thờ , Ngài viờ t tiờ p:

"Mờ c dù rõ ràng mang đờ c tớnh Thách Mờ u, Kinh Mờ n Cờ i tờ bờ n chờ t là mờ t kinh nguyờ n có trờ ng tâm là Chờ a Kitô. Qua nhờ ng yờ u tờ bờnh đờ cờ a nó, Kinh Mờ n Cờ i chờ t chờ a tờ t cờ nhờ ng gì sâu xa cờ a toàn thờ sờ đờ p Phứ c Ấm. Có thờ nói rờ ng Kinh Mờ n Cờ i là mờ t tờ ng hờ p cờ a Phứ c Ấm".

Ngoài ra, qua Tông Thờ này, Ngài đã thêm vào năm mờ u nhiờ m mờ i mà Ngài gờ i là nhờ ng Mờ u Nhiờ m Ấnh Sứ c, nhờ n mờ nh đờ n Chờ a Kitô là ánh sứ c cờ a thờ gian.

## 20 MỜ U NHỜ M MỜ N CỜ I

Khi lờ n hờ t, nhờ đã trờnh bày trên, ngoài viờ c đờ c và suy ngờ m ý nghĩa cờ a tờ ng lờ i kinh, ta còn có đờ p đờ sâu vào nhờ ng mờ u nhiờ m tình thờ ng và sờ thách thiờ n cờ a Ba Ngời Thiờn Chờ a, cũng nhờ vinh quang cờ a Đờ c Trinh Nờ Maria.

Trở lại với chúng ta, qua Mẹ Maria và Thánh Thô-ma, ta hân hoan và tin cậy Chúa đã đem con ban cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô. Suy niệm về cuộc hành trình bác ái của Đức Maria, khi vượt đèo núi Giuđêa đến viếng thăm chị họ Isave. Cảm nghiệm tình thương bao la của Thiên Chúa Thánh Thần qua hình hài con trẻ nằm rét run trong hang bò lừa tại đòng quê Belem. Hết giờ đi về khiêm nhường và tuân phục của Đức Maria và Thánh Giuse khi lên Giêrusalem dâng Đức Kitô cho Thiên Chúa. Sau đó, vui mừng với Hai Đấng khi tìm lại Đức Giêsu sau ba ngày lạc mất.

Nhưng khi con người bị đau khổ, bị thất bại, bị tước đoạt tình Chúa thì yêu như thế nào. Mẹ Maria hiểu tại sao Đức Kitô lại đau khổ, đem máu hòa máu trong vườn Cây Dầu. Tại sao Ngài đã ngã gục và đánh đòn, xé vạt Ngài. Tại sao Ngài cam tâm chịu hình phạt khổ đau để cứu nhân loại. Tại sao Ngài vắt thập giá. Và nhất là tại sao Ngài lại chịu chết treo trên thập giá.

Suy niệm những khổ đau của Đức Kitô tại vườn Cây Dầu đến núi Sion, ta sẽ hiểu thế nào là tình thương yêu của Thiên Chúa. Thế nào là ác quỷ của tội lỗi. Thế nào là sự cao quý của linh hồn.

Sau khi cùng chia vui, xin sống với Đức Kitô qua các khổ đau trên gian, trong gian khổ và cuộc sống của mình, như suy niệm, mẹ Maria tìm kiếm nguồn vui thiêng liêng khi nghĩ về cuộc sống sinh vinh quang của Ngài. Như vậy Thiên Đàng khi nhìn ngắm Đức Kitô và trẻ em, vì Ngài và trẻ em là đấng đem lại cho mẹ Maria và chúng ta: "Thầy đi đem lại cho các con" (Jn 14:2). Ngày Mẹ Maria được Thiên Chúa rước về trời và phong làm Nữ Vương trên trời đất.

Chúa Giêsu là "ánh sáng thế gian" (Jn 8:12). Ánh Sáng đã xuất hiện như người dẫn đường cho nhân loại tìm về cõi phúc trần gian sinh giữa đêm tối trên gian khổ, khi Ngài xuất hiện lãnh nhận viếng thanh tẩy tay Gioan Tẩy Giê trên sông Giođan. Khi Ngài tham dự tiệc cưới ở Canna với các môn đệ. Khi Ngài kêu gọi mẹ Maria "xám hối" và "tin vào Tin Mừng". Khi Ngài hiện ra sáng láng trên núi Taborê. Và khi Ngài thiêu hủy bí tích Thánh Thể.

Tóm lại, 20 Mẹ Maria Mân Côi chính là 20 quãng đời của mẹ Maria và chúng ta phải đi, phải chấp nhận vì tình mẹ của Chúa Giêsu, như Mẹ Maria đã đi và đã chấp nhận. Mẹ Maria hiểu tại sao suy niệm về ý nghĩa cao siêu như thế, không phải là một sự suy nghĩ đơn giản lòng Thiên Chúa hay sao? Không phải là một sự đi tìm tâm sự và nghe Chúa tâm sự với mình qua những mẹ Maria đó sao? Vì khi suy niệm về mẹ Maria đó, ta sẽ được nghe Thiên Chúa nói với ta về cuộc đời của Đức Kitô, của Đức Maria và những gì Ngài muốn ta thực hiện trong đời sống theo gương Hai Đấng.

## SIẾNG NẶNG LỢN HỔT

Cũng như Thánh trổ Phanxicô, nếu ta muốn đi tới đích của đời sống, muốn chiêm ngắm vĩnh cửu, thì chắc chắn phải siêng năng lợn hổt. Lợn hổt mỗi ngày. Lợn hổt suốt mình. Lợn hổt chung với nhau trong gia đình. Khi suốt mình trên xe bus. Muốn mình trên xe tới nhà tới sở, và tới sở về nhà. Lúc rảnh rỗi hay trên giờ nghỉ ngơi. Khi gặp những người thách, đau khổ mà không biết than thở với ai. Như suy ngẫm những người mà Mẹ Mân Côi, ta sẽ biết hy sinh, khiêm nhường, nhún nhường như Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Ta sẽ hiểu Thiên Chúa muốn mình sống như thế nào.

"Hãy cứu nguy nạn đời khỏi sa chước cám dỗ" (Mt 26:41). Lạy Đức Kitô nói xưa không có luật trợ cho bất cứ ai. Nó không phải là một loại có tính cách cảnh giác hay đề phòng, nhưng là một môn học, một bài học về kiến thức. Lạy Ngài là Lời hằng sống, như thánh Phêrô đã tuyên xưng: "Chúa có Lời ban sự sống đời đời" (Jn 6:69). Lạy đó những người ta phải luôn tận tâm cứu nguy nạn.

Đời sống của con người trên đường đời không phải là một chuỗi ngày dài hạnh phúc, vui tươi, phấn khởi và thoải mái như những người giàu có thì nên đời do trí tưởng tượng trong các tiểu thuyết. Những câu chuyện như thế chỉ có tác dụng làm quên đi thực tế của cuộc đời, hơn là giúp ta biết chấp nhận, thánh hóa, và thăng tiến cuộc đời như Đức Kitô, như Mẹ Maria, như các thánh nhân đã sống, và đã thánh hóa.

Đời sống trần gian của con người, nếu muốn trình bày một cách trung thực phải là một tập hợp giữa vui và buồn, giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữa yêu thương và ghen ghét, giữa thiện và thù nghịch, giữa lòng thiện và gian ác. Muốn cuộc sống mà không ai có thể nói mình hoàn toàn hạnh phúc, hoặc hoàn toàn bất hạnh. Muốn cuộc sống mà trong đó mỗi người phải phải chấp nhận, chấp nhận, và vươn cao giữa những người thách, những người cám dỗ, và yêu cầu. Trong cuộc sống này, người Kitô hữu không thể không tìm gặp Thiên Chúa, không thể không cậy trông Ngài, và không thể không xin Ngài nâng đỡ. Bằng cách nào? Bằng việc sống suy ngẫm và sống các người mà Mẹ Mân Côi.

Theo Đức Giáo Hoàng Piô XII, thì Kinh Mân Côi là một bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng. Như suy ngẫm những người mà Mẹ Mân Côi, Đức Tin của người Kitô hữu "đồng hành với" như Đức Giáo Hoàng Piô XI đã đề cập trong Thông điệp In Crescentibus Malis (Trở lại với Gia Tăng), và Thánh Hoàng Phaolô VI nhắc lại trong Thông điệp Hòa Bình, ban hành ngày 15 tháng 9 năm 1966.

L n h t đ i v i Phanxicô là con đ ng d n lên cõi phúc. Đ i v i ta cũng th , l n h t s giúp hi u h n v Đ c Trinh N Maria, và yêu m n M h n. Nh tình m n này, M đ a ta ti n g n t i Chúa Giêsu Con Chí Thánh c a M .

L n h t Mân Côi, theo linh m c Joaquin Maria Alonso, CMS, nhà biên kh o th i danh v bi n c Fatima, còn là vi c chu toàn m t trong ba đ u ki n c a Đ c M , đó là: C i thi n đ i s ng, tôn sùng Trái Tim M , và siêng năng l n h t.

Linh m c Alonso còn qu quy t r ng Thánh Ý Thiên Chúa mu n dùng Đ c Trinh N Maria đ t lòng khoan nhân và công trình C u Chu c vô giá c a Đ c Kitô cho nhân lo i.

Vi c c u r i nhân lo i dĩ nhiên thu c v Đ c Kitô, nh ng do lòng nhân lành vô biên c a Ngài, Thiên Chúa mu n ban cho M Maria quy n ban phát n đó cho nhân lo i. Giáo hu n c a Giáo H i v vai trò trung gian c a Đ c Trinh N Maria, đã đ c Đ c Giáo Hoàng Lêo XIII qu ng di n trong Thông Đi p Jucunda Semper ban hành ngày 8 tháng 9 năm 1894 nh sau:

**"Thiên Chúa, theo s quan phòng r t nhân lành c a Ngài đã ban cho nhân lo i v N Trung Gian này, và đã n đ nh r ng t t c m i phúc l c ph i qua tay Maria m i đ n v i chúng ta".**

(Trích và hi u đ nh t tác ph m "S ng Đ o Gi a Đ i", T Sách Vào Đ i, 2004. Ch ng 10, tr.119-129 c a cùng tác gi .)

-----