

TÔI SAO CHÚA ĐÒI HAI MAI NGƯỜI TRONG GIÁO HAI PHAI CÓ VÀ THAI C THAI TINH THAI N KHIÊM NHU, VÀ KHÓ NGHÈO NAI TÂM, ĐAI MAI MANG NAI C CHÚA, VÀ MAI GAI THÊM NHIAI U NGAI AI NHAI N BIAI T CHÚA QUA GAI NG SAI NG NHAI N CHAI NG CAI A MÌNH ?

Khó nghèo là một bất hạnh lớn cho người đời, vì xét theo khôn ngoan của con người, thì đã sao chấp bứt quý trọng giàu sang và vật chất, và chấp đi tìm danh lợi chóng qua đời này, nên người ta khinh thường giá trị tinh thần và đạo đức trong đó có giá trị của sự khó nghèo nội tâm.

Nhưng với người có niềm tin Thiên Chúa, tin có sự giàu sang vĩnh cửu trên Nước Trời, thì khó nghèo nội tâm là một nhân đức cần phải có để xứng đáng là người môn đệ của Chúa Kitô, Đấng đã thực sự sống khó nghèo từ khi sinh ra trong hàng bò lừa cho đến khi chết trên thập giá.

Thế giới ngày nay đang chìm đắm trong đam mê và thích bực và của cải vật chất, tôn thờ khoái lạc (hedonism) khi cần dùng dùng – hay lãnh cảm (numb, insensitive) trước sự đau khổ, nghèo đói của bất bao triệu người là nạn nhân của bóc lột và bất công xã hội, đẩy rẩy họ khắp nơi trong thế giới tôn thờ vật chất, thực hóa và suy thoái thể thống và luân lý, đạo đức và lòng nhân đạo.. Đấng Thánh Cha Phanxicô, trong một diễn văn, đã thẳng thắn nói rõ là thế giới hiện nay đang sống với thống trị của “tôn thờ tiền bạc (cult of money)” và dùng dùng với bao triệu người nghèo đói khắp nơi trên thế giới, đức bất là các quốc gia Phi Châu và Á Châu.

Không nói gì đến các nước và vùng nghèo sốn Á và Phi Châu, ngay Hoa Kỳ là nước được coi là giàu có nhất thế giới mà cũng có bất bao người vô gia cư (homeless) nghèo đói, sống vật vật trên hệ thống các đô thị lớn như Los Angeles, Houston, Chicago, New York... Họ nghèo đến nỗi không có nhà để ở và hàng ngày phải xin ăn các cửa sổ thiến, trong khi những người triu phú, phú không hề quan tâm đến họ. Chính quyền liên bang cũng như tiểu bang, cho đến nay, vẫn không có biện pháp tích cực nào để giúp những người nghèo vô gia cư này. Nhưng mà mai và nghề ch lý là chánh quyền Mỹ cứ thi nhau đem tiền ra giúp các nước như Irak, Afghanistan, Pakistan, Ai Cập, Syria... vì quyền lợi ích lợi của Mỹ, chấp không phải vì thế giới giúp đỡ dân nghèo, nạn nhân của bóc lột và bất công xã hội các quốc gia đó; những đáng buồn nhất là dân các nước nói trên vẫn chấp ng Mỹ và muon đuoi quân đội Mỹ ra khỏi đất nước họ! (Irak và Afghanistan)!

Trước thực trạng trên của Thế giới, Đấng Thánh Cha Phanxicô, từ ngày lên ngôi Giáo Hoàng, đã từ bỏ mối quan tâm sâu xa đời với người nghèo khổ khắp nơi trên thế giới và luôn kêu gọi Thế giới nói chung và Giáo Hội nói riêng phải làm gì để thực sự giúp những người nghèo khổ mà Chúa Kitô đang dùng hóa với họ và thách thức chúng ta nhận ra Chúa nơi những người xui số này để thực sự giúp họ cách thích hợp theo khả năng của mình. (x Mt 25)

Đấng Thánh Cha đã nghiêm khắc phê phán thế giới “tôn thờ tiền bạc” vì người ta thấy rõ sự chênh lệch quá to lớn giữa người giàu và người nghèo cô thân cô thế khắp nơi trên

tho giu i tuc hua nay. Nhen khi len ngoi Giao Hoang ngay 13 thang 3 nam 2013, ngai da chon danh hieu u "Phanxicô" cho triu u doi Giao Hoang (Pontificate) cua minh doi noi len cuc muon song tinh tho n ngho kho cua Thach Phan xico kho khach Thanh Assisi, va nhit la tinh tho n va doi song kho ngho tho c s cuc a Chua Giêsu Kitô, " Đong v n giu u sang phú quí nhong đã t ý tr nên kho ngho vi anh em doi l y cái ngho cua minh mà làm cho anh em tr nên giu u có." (2 Cor 8:9)

Nh tho , gong ngho kho ngho cua Chua Kitô mà Đoc Thach Cha Phanxicô muon tho c hành phi là gong sang cho mi thành phi n dân Chua trong Giao Hoi noi theo, doi bit là hàng giáo sĩ và tu sĩ, là nhong ngoi i có s mng và trách nhi m rao giug và song Tin Mng Cuc Đoc cua Chua Kitô doi nên nhân chng dich tho c cho Chua , "Đong đã doi không phi i doi đoc ngoi i ta phi c v nhong là doi phi c v và hi n mng song mình làm giá chu c cho muon ngoi i." (Mt 20: 28). Đoc bit trong tho giu i cho các Tân Hng Y ngay 13 thang 1 năm 2014 , Đoc Thach Cha Phanxicô đã nh n m nh nh sau :

" cái mũ doi không có ý nghĩa là doi c thăng tho ng (promotion) m t danh d hay hào nhoáng b ngoài (decoration) mà ch doi n thu n là m t hình tho c phi c v doi hoi m rng t m nhin và con tim...do đó xin quí chu huynh nh n s b nhi m mi này v i lòng khiêm cung, gi n d và vui mng, nhong vui mng không theo cách ngoi i doi hay bit c cách mng vui nào xa l v i tinh tho n cua Phúc Âm v s kh c kh (austeriy) ti t doi (sobriety) và kho ngho (poverty)". Tai sao phi i song khiêm nhu và kho ngho ?

Truc c h t, phi i noi ngay là kho ngho ò đây không có nghĩa là phi i doi khát rách rui, vô gia c , lang thang doi u doi ng xó ch thì mi doi c chúc phúc. Ngoi c l i, phi i lo cho mình và cho ngoi i trong gia đình có phi ng ti n song c n thi t t i thi u nh nhà , c m ăn áo m c, phi ng ti n di chuy n nh xe c , v i M không ai có tho đi b hay xe doi p doi đi làm hay đi h c doi c..Nghĩa là không nên "lý tng thi u tho c t" doi ch chú trng doi n doi i song tinh tho n mà coi nh hay sao nhng doi i song v t ch t đúng m c cho phù h p v i nhân phi m.

Nhng doi u quan trng nhit là phi i có nhân doi c khiêm nhong và tho c s song tinh tho n ngho kho mà Chua Kitô đã doi y các môn doi và dân chúng xa là " Phúc cho ai có tinh tho n (tâm h n) ngho kho vì N c Tr i là cua h . (Mt 5:3; Lc 6 : 20)

S ngho kho mà Chua muon doi y ò đây không có nghĩa là phi i doi khát , rách rui i v phi n xác nh đã noi ò trên mà ch có nghĩa là không doi c ham mê ti n b c và cua c i v t ch t, ti n nghi sa hoa, danh vng phù phi m chóng qua ò doi này doi n doi vô tình làm nô l cho chúng khi n không còn chú tâm vào vi c m mang N c Thiên Chua trong tâm h n cua chính mình và n i ngoi i khác; c tho là các giáo dân doi c trao phó cho mình phi c v và săn sóc v m t thiêng liêng.

Ngoi i tông doi mà không có nhân doi c khiêm nhu và kho ngho, doi khinh chê ti n b c , cua c i v t ch t và danh vng hào nhoáng ò doi , thì không tho rao giug s kho ngho cua Phúc Âm cho ai doi c. Không có và không song khiêm nhu và kho ngho tho c s , mà l i rao giug nhân doi c kho ngho và khiêm t n thì s làm trò c i m a mai cho ngoi i nghe mà thôi. Ch c ch n nh v y.

M t khác, s thành công cua s m nh rao giug Tin Mng không căn c ò nhong giáo doi ng, nhà x , Tòa Giám m c doi c xây c t sang trng , l ng l y doi khoe khoang v i du khách mà c t y u ò ch xây doi ng doi c doi tin và lòng yêu m n Chua vng ch c trong tâm h n cua m i tin h u doi giúp h song doi o có chi u xâu tho c s , ch không phô trng b ngoài v i s con s đông tân tông doi c r a t i m i năm, đông ngoi i đi l hàng tu n, đi r c m ngoài doi ng phi , trong khi r t nhi u ngoi i (giáo sĩ, tu sĩ) v n song thi u bác ái và công bình v i nhau và v i ngoi i khác.

Lời nãa,, ngườitông đầon nh - nam cũng nh n - mà ham mê ti n b c , thì s không bao gi có th s ng và th c hành đ c tinh th n khó nghèo c a Chúa Kitô, Đ ng đã s ng lang thang nh ngườivô gia c đ n n i có th nói đ c v mình là “ con tr n có hang, chim tr i có t , nh ng Con Ng i không có ch t a đ u.” (Mt 8: 20)

Th h i Chúa có đống kích “ khó nghèo” t khi sinh ra trong hang bò a cho đ n khi ch t tr n tr i trên th p giá hay không ?

Ai dám nói là có ? N u v y, thì Chúa qu th c đã s ng khó nghèo trong su t cu c đ i t i th đ nêu g ng nghèo khó trong tâm h n và trong cu c s ng cho h t m i ng i chúng ta. Nghĩa là các tông đ c a Chúa nói riêng và toàn th dân Chúa nói chung ph i thi hành l i Chúa đ đ i tìm và “ tích tr cho mình nh ng kho tàng t trên tr i n i m i m t không làm h nát, n i tr m c p không đào ng ch và l y đ i đ c.” (Mt 6: 20)

N u ng i tông đ mà ch chú tr ng đ i tìm ti n c a và xây d ng nhà c a cho sang tr ng, thay vì xây d ng cho mình và cho nh ng ng i mình ph c v m t lâu đài n i tâm hoành tráng, thì m i l i rao gi ng v khó nghèo c a Phúc Âm s tr nên tr ng r ng và không có s c thuy t ph c đ c ai tin và th c hành, n u không mu n nói là làm trò c i cho ng i nghe..

Mu n thuy t ph c thì chính mình ph i s ng và xa tránh hay ch ng l i nh ng cám d v ti n b c và c a c i v t ch t đ không đôn đáo đ i tìm ti n, làm thân v i ng i gi u có đ tr c l i. Và nhiên h u, cũng s không h n gì b n Bít phái và lu t sĩ x a kia, là nh ng k ch d y ng i khác s ng nh ng chính h l i không s ng đ i u h d y b o ng i khác, khi n Chúa Giêsu đã nhi u l n ph i nghiêm kh c lên án h là :“quân gi hinh”, bó nh ng gánh n ng mà ch t lên vai ng i ta , nh ng chính h l i không bu n đ ng ngón tay vào.”(Mt 23: 4).

Nói rõ h n, gi ng tinh th n khiêm nhu và khó nghèo c a Chúa cho ng i khác, mà chính mình l i s ng ph n ch ng b ng cách ch y theo ti n c a, dùng nh ng ph ng ti n di chuy n sang tr ng nh đ i các lo i xe đ t ti n nh Lexus, BMW, Mercedes, ìnfinity, Volvo... đeo đ ng h longines, Omega ...làm thân v i ng i gi u, không nh n dưng l cho ng i nghèo, vì có b ng l th p, mà ch nh n l có b ng l cao, nh t là bày chuy n “l đ i đ i”, m t hình th c buôn th n bán thánh (simonia), đ l y nhi u ti n c a giáo dân không am hi u v giá tr thiêng liêng c a vi c xin l ..

Dĩ nhiên đây không ph i là cách s ng c a t t c m i linh m c, giám m c nh ng dù ch có m t thi u s nh , thì cũng đ gây tai ti ng cho t p th nói chung vì “ con sâu làm r u n i canh” nh t c ng Vi t Nam đã d y.

Nh v y, Giáo H i c a Chúa ph i th c s khiêm nhu và nghèo khó theo g ng M Maria , Thánh Giuse và nh t là Chúa Giêsu, Ng i đã th c s s ng và ch t cách khiêm nhu nghèo khó đ d y m i ng i chúng ta coi khinh , coi th ng s sang gi u, danh v ng phù phi m đ i này, đ đ i tìm s gi u sang, vinh quang đích th c là chính Thiên Chúa, c i ngu n c a m i vinh phúc gi u sang vnh c u mà ti n b c, c a c i và h danh đ i này không th mua hay đ i chác đ c.

Ch có nghèo khó, và khiêm nhu th c s trong tâm h n, thì Giáo H i m i có th đ lách mình ra kh i mãnh l c c a đ ng ti n, c a c i v t ch t, danh v ng tr n th , đ không làm tay sai cho th quy n mà tr c l i cá nhân. Lời nãa, n u quá yêu chu ng ti n b c và hào nhoáng b ngoài, đ nay t ch c m ng 10 năm, mai 15 năm, ngày khác 20 năm th phong.., đ ki m ti n m ng c a giáo dân. Mà Ki m đ làm gì m i đ c ch ? Cách riêng linh m c làm vi c t M , đ c u đ i v l ng b ng nhi u h n các linh m c làm vi c t Á ,Ấu Châu, nh t là Vi t Nam, nên không c n thi t ph i ki m thêm ti n b ng cách ch nh n làm l v i b ng l cao, nh t là t ch c m ng sinh nh t, m ng k ni m th phong 5 năm, 10 năm, 15 năm nhi u l n nh v y đ ki m ti n m ng c a giáo dân, nh ng l i là m t tr ng i cho linh m c s ng tinh th n khó nghèo c a Chúa Kitô-và

một khác-làm phiền cho giáo dân cộng đồng mà ông cha xưa, cha phó trong những dịp như vậy!
Tóm lại, mục đích hành động có hiệu quả sẽ mang lại lợi ích cho mình là rao giảng Tin Mừng Cứu
Độ của Chúa Kitô, thì người Tông đồ nên nhớ phải là người gương sáng chói và sẽ chế nhạo của
cái và danh trên thế, để cho người này “ người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, (Ga
13: 35) như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ xưa.

Nhiệm vụ Thiên Chúa mà Giáo Hội có sẽ mang trên thế này, không hề phức tạp cho
nhu cầu tìm kiếm tiền bạc, danh vọng trên thế và của cải vật chất hèn, mà chỉ cho mục
đích hàng đầu của con người đi tìm kiếm hạnh phúc và bình an vĩnh cửu trên Nước Trời mà thôi.
Lên này, không có giáo sĩ và tu sĩ nào có lợi ích kinh sang giàu vật chất mà chỉ có lợi ích kinh
nghèo, vì Có khó nghèo thế sẽ trong tâm hồn thì mới đi với mình lên cùng Chúa là chính
nguồn vui, và vinh quang hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói với anh
thanh niên giàu có kia là “ **hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được
một kho tàng trên trời, rồi hãy đến mà theo tôi.**” (Mc 10: 21)

****Lời Chúa trên đây phải là đèn sáng soi cho mọi người tín hữu trong Giáo Hội- cách riêng
cho hàng giáo sĩ và tu sĩ- bước đi qua bóng tối đến đấng đấng của tiền bạc, của cải vật
chất, và danh vọng trên thế hèn, là những quyên rũ đã và đang mê hoặc con người
khiến họ say mê đi tìm kiếm và tôn thờ, thay vì tìm kiếm và tôn thờ một mình
Thiên Chúa là của người của mọi thứ quý giá sang và vinh quang đích thế mà thôi.
Chúa nói: “ ai có tai nghe thì nghe” (Mt 13:43; Mc 4: 23; Lc 8:8)***

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huyn
