

TRONG GIÁO HAI CÔNG GIÁO, TRUYỀN THỐNG KẸ VỚI TÔNG ĐỒ LÀ GÌ ?

Sau khi hoàn thành Sứ Mệnh cứu chuộc cho nhân loại, và trở về khi về Trùng sinh bên hữu Chúa Cha, Chúa Kitô đã thiết lập Giáo Hội của Chúa trên nền tảng Tông Đồ với Phêrô là Thủ Lãnh đầu tiên của Giáo Hội sơ khai với Sứ Mệnh “Hãy chân đạp chiến của Thầy.” (Ga 21: 17). Chúa cũng truyền cho Phêrô và các Tông Đồ mệnh lệnh rất quan trọng này là “hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo...” (Mc 16:15).

Giáo Hội được Chúa thiết lập trên đây “tồn tại trong Giáo Hội Công Giáo do Đấng kế vị Phêrô và các Giám mục hiệp thông với Ngài đời đời.” (LG 8)

Giáo Hội trên của Chúa là công giáo, thánh thiện và Tông truyền. : là Công giáo(Catholic) vì được dành cho hết mọi người, không phân biệt màu da, tiếng nói và ngôn ngữ, tất cả đều được mọi người gia nhập Giáo Hội này để lãnh nhận Cứu Chuộc của Chúa Kitô. “Đấng đã đem đời hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20: 28).Giáo Hội là thánh thiện(Holy) vì Đấng Sáng Lập (Chúa Kitô) là THÁNH. Giáo Hội là Tông truyền Apostolic succession) vì được xây trên nền tảng Tông Đồ với Phêrô là Tông Đồ Trưởng, và Người kế vị Thánh Phêrô cho đến nay là Đức Thánh Cha, các Giám Mục Roma, với sự cộng tác và vâng phục trên và nhận của Giám mục Đoàn (College of Bishops) là những người kế vị các Tông Đồ với Sứ Mệnh rao truyền Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô cho mọi dân mọi nước cho đến ngày cánh chung tất cả ngày tận thế.khi không còn sự sống trên trần gian này nữa.

Trong phạm vi bài này, tôi xin được nói qua về Truyền Thống Kế Vị Tông Đồ (Apostolic Succession), một Truyền Thống mà chỉ có Giáo Hội Công Giáo Roma và các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương (Eastern Orthodox Churches) thừa hưởng duy nhất các giám mục, đức biết là của Giám Mục Rôma cho Giáo Hội Công Giáo, các Người kế vị Thánh Phêrô trong chức năng và địa vị Giáo Hoàng là Thủ Lãnh Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ.

Các anh em Chính Thống Đông Phương vẫn còn biết đến với Giáo Hội Công Giáo với vai trò Đấng Di N (Vicar) Chúa Kitô của Đức Thánh Cha, nên vẫn chia sẻ hiệp nhất và hiệp thông trên và nhận của với Giáo Hội Công Giáo mặc dù họ có chung Truyền Thống Tông Đồ và có các bí tích hiệp hiệp như Công Giáo.

Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo nói như sau về Truyền thống kế vị Tông Đồ :

“ Cũng như Chúa Kitô đã được Chúa Cha sai đi, thì Ngài cũng sai các Tông Đồ của mình, để họ phân Chúa Thánh Thần, để các ông giảng Phúc Âm cho mọi tạo vật ..Như vậy. Chúa Kitô phục sinh đã ban Chúa Thánh Thần cho các Tông Đồ và trao cho các ông quyền năng thánh hóa của Ngài. Các ông đã trở thành những người thừa kế bí tích của Chúa Kitô.

Như quyền năng của Chúa Thánh Thần , các ông trao quyền này lại cho những người kế vị các ông. Sự kế vị Tông Đồ này là của của toàn bộ sinh hoạt Phụng vụ của Giáo Hội. Nó có tính bí tích và được truyền lại qua Bí tích Truyền Chức thánh. “ (x . SGLGHCG số 1086-87)

Lời dạy trên đây của Giáo Hội bắt buộc chính là Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ xưa, khi Người hiện ra với các ông sau khi từ cõi chết sống lại:

“ Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20: 22)

Chúa đã chia sẻ và sai các Tông Đồ tiên khởi đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và làm phép rửa cho muôn dân cho đến tận cùng trái đất và cho đến ngày tận thế gian.Dĩ nhiên các Tông Đồ tiên khởi đó không thể sống mãi để thi hành Sứ vụ được nên lãnh, nên chia sẻ các ngài đã phân

chọn người khác và đặt tiếp tục S V mà Chúa Kitô đã trao phó cho các ngài, như Thánh Phaolô đã nói rõ như sau:

“Và anh (Timôthê) người con của tôi, anh hãy nên mạnh mẽ trong ân sủng của Đức Kitô Giêsu. Nhưng gì anh đã nghe tôi nói trước mặt nhiều người khác, thì anh hãy trao lời cho những người tin cậy, những người sẽ có khả năng dạy cho người khác.” (2 Tm 2: 1-2)

Các Tông Đ đã truyền chức cho những người khác và đặt chức chọn qua việc đặt tay :

“Vì lý do đó, tôi nhắc anh (Timôthê) phải kiên định dạy dỗ sủng của Thiên Chúa, đức sủng mà anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh.” (2Tm 1: 6)

Như khác, Thánh Phaolô cũng ân cần nhắc thêm cho Ti-mô-thê về việc đặt chức chọn làm Tông Đ :

“Đừng sợ hãi việc đặt chức sủng đang có nơi anh, đức sủng Thiên Chúa đã ban cho anh như lời ngôn sứ, khi hàng kẻ đặt tay trên anh.” (1 Tm 4: 14)

Hàng “Kẻ quản” (Overseers) mà Thánh Phaolô nói trên đây chính là các Giám mục đã được chọn và các ngài đã truyền chức cho những người khác và đặt tiếp tục S V của Chúa Kitô trong Giáo Hội sơ khai thời đó.

Sách Công Vụ Tông Đ của Thánh Luca cũng thuật rõ việc các Tông Đ, sau khi Chúa Kitô về trời, đã họp nhau, cầu nguyện và rút thăm để chọn người thay thế cho Giuđa phản bội đã treo cổ chết, và “ông Matthia trúng thăm. Ông được kẻ thêm vào số mười một Tông Đ.” (Cv 1: 23-26).

Như thế để cho thay là ngay tiếp đó, các Tông Đ, trước chết, đã chọn người thay thế cho con số 12 Tông Đ tiên khởi mà Chúa Giêsu đã tuyển chọn để tham gia vào S V rao giảng Tin mừng Cứu đời của Chúa.

Từ đó đến nay, trải dài trên 20 thế kỷ, Giáo Hội vẫn theo truyền thống trên để truyền các chức thánh Phó Tế, Linh mục và Giám mục qua việc cầu xin của Chúa Thánh Thần và đặt tay trên các ứng viên được tuyển chọn, được biết nhất là tuyển chọn Giám Mục Rôma, tức Đức Thánh Cha mà các Hồng Y đời 80 tuổi họp Mật Nghị (Conclave) để bầu Tân Giáo Hoàng, khi được người kim Giáo Hoàng tiếp nhận hay về hưu (Đức Thánh Cha Bênêđict XVI đã nghỉ hưu từ ngày 28 tháng 2 năm 2013 về qua vì lý do sức khỏe).

Chúng ta tin chắc Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hướng dẫn Giáo Hội để việc chọn lựa này được diễn ra đúng theo Kế hoạch của Thiên Chúa, chứ không do thế lực trần gian nào muốn áp đặt hay ảnh hưởng đến.

Có như vậy thì Hội Thánh của Chúa Kitô mới thực là Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Liên quan đến việc chọn người khác và, Thánh Phaolô cũng cần nhắc nhở cho môn đệ thân tín của ngài là Timôthê phải kiên trì trong việc rao giảng này để người khác được chọn phải là người Chúa muốn đặt lên để coi sóc và dạy dỗ dân của Người:

“Anh đừng sợ việc đặt tay trên ai, đừng sợ công tác vào tội lỗi của người khác. Hãy giữ mình trong sạch.” (1Tm 5: 22)

Đừng sợ việc đặt tay trên ai có nghĩa là đừng chọn và truyền chức cho ai vì thân quen, gia đình, mua chuộc hay vì áp lực nào của các phe nhóm bên ngoài Giáo Hội, như đã từng xảy ra trong quá khứ xa xưa, là thế kỷ đen tối khi thần quyền (divine power) còn dính bén đến thế quyền (secular or worldly power) một thế kỷ trong Giáo Hội xưa.

Một khác, trong thế giới cho Ti Tô, một môn đệ khác của ngài, Thánh Phaolô cũng trao cho môn đệ này trách nhiệm chọn lựa các giám mục như sau :

“Tôi nhắc anh về việc đặt o Kê-ta chính là để anh hoàn thành công việc tốt đẹp, và đặt các kẻ quản trong môi trường như tôi đã truyền cho anh....Giám mục (tức giám mục) phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, ...không tìm kiếm lợi ích thế gian; trái lại, phải hiền khách, yêu chuộng đời sống, công chính, thánh thiện, biết tiết chế. Người này phải giữ gìn bố và lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ,

vua có khả năng biến đổi những kẻ chống đối.” (Tt 1: 5-9)

Ngoài ra, để nhận mệnh thêm về bên chính chức năng và tổ chức của người đi đầu của chúng ta thì hành sự và rao giảng và coi sóc dân Chúa, Thánh Phaolô cũng nói về các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca như sau:

“ Không bao giờ chúng tôi tìm cách để được mọi người phạm nào tôn vinh, dù là anh em hay người khác, trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trả nợ đũa, với tổ chức là Tông Đồ của Đấng Kitô.” (1 Tx 2 : 6-7)

Nghĩa là các Tông Đồ xưa và nay- khi thi hành Sự Vụ - phải noi gương Chúa Kitô, “ Người đi đầu không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mình làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20: 28).

Đây là sự mệnh thiêng liêng cao cả mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã trao cho các Tông Đồ tiên khởi thuộc Nhóm Mười Hai để tiếp tục Sự Vụ rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa cho đến tận thiên niên kỷ. Nhờ thế, tất cả những ai được chọn gọi làm Tông Đồ cho Chúa Kitô, phải hành sự theo gương sống và phục vụ của Chúa để không dính bén vào mọi hình thức làm tay sai cho thế quyền nào để trừ đi cá nhân, phục vụ hạnh phúc của Sự Vụ và uy tín của Giáo Hội, là Công Chức có mặt và hoạt động trong trần gian hoàn toàn vì mục đích siêu nhiên cứu độ mà thôi.

Lời hứa, nhiệm vụ của Tông Đồ mà không có tinh thần nghèo khó để chịu theo tiến bộ và danh lợi phù phiếm, thì không thể giảng Phúc Âm hữu hiệu cho ai và làm nhân chứng đích thực cho Chúa Kitô, “Đừng vì những gì sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.” (2 Cr 8: 9).

Tóm lại, qua Truyền Thống Kế Vụ Tông Đồ, và nhất là nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội tiếp tục tuyển chọn các tông đồ để đảm trách các chức năng Phó, Tổng, Linh mục, Giám mục và Hồng Y, để tiếp nối như thế là chức Giám Mục Rôma, tức Đấng Thánh Cha là vị Đấng di sản (Vicar) duy nhất của Chúa Giêsu trong vai trò và chức năng lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ với sự hiệp thông, cộng tác và vâng phục trên và dưới của Giám mục Đoàn,(College of Bishops) là những người kế thừa các Thánh Tông Đồ xưa.

Chúng ta cùng tha thiết cầu nguyện cho Giáo Hội luôn trung thành với Truyền Thống Tông Đồ (Apostolic Succession) để tuyển chọn các vị kế nhiệm các Tông Đồ, là các Giám Mục trong toàn Giáo Hội, cách riêng chọn người kế nhiệm Thánh Phêrô trong sự mệnh và vai trò cai quản Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, tức là Đấng Thánh Cha, Giám Mục Roma. Người Đấng Di sản (Vicar) duy nhất kế thừa pháp của Chúa Kitô trên trần thế. Amen
Chúng ta mong những gì đáp trên thề a mãi mãi và đến đời đời.

Lm.Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huân
