

DM Tran

Wed, Mar 11 at 10:46 AM

THAM DỰ HỘI TÂM, NGHE GIỜ NG VỀ TÂM LÝ NÀO?!

Trần Mạnh Duyết

Trong những dịp đặc biệt như Mùa Vọng, Mùa Chay, mừng biến cố, mừng ngân khánh, kim khánh... các giáo xứ, các hội đoàn thường chuân Bôn bôn những buổi hội tâm, tĩnh tâm, hội thảo. Trong những trường hợp này, người tham dự luôn luôn được nghe những bài giảng, bài nói chuyện về những chủ đề hợp dịp, và dĩ nhiên, được trình bày do những thuyết trình viên, những nhà chuyên môn được chọn, có bằng cấp, uy tín và đức hạnh.

Nguyên việc những dịp như vậy được gọi là được biết, và nghe danh những thuyết trình viên, những nhà giảng thuyết tên tuổi, những đấng tài hợp dịp như vậy đã khiến cho tâm lý người nghe nổi lên nhu cầu háo hức, tò mò và mong được tham dự. Tâm lý này cũng tạo nên điếm tích các trong việc đón nhận những nội dung được trình bày. Một khác nó cũng làm cho nhu cầu người có cảm giác thoải mái về những gì mình được nghe, và thế đó dẫn đến những điếm tiêu cực.

Sau đây là một thí dụ, Mùa Vọng năm nay, giáo xứ chúng tôi mời được về giảng thuyết thầy Viêt Nam qua. Trên tờ thông tin liên lạc của giáo xứ cũng tháng trước đã giới thiệu thầy u tiên u sĩ của ngài, đấng tài của 3 buổi tĩnh tâm. Trong các thánh lễ trước đó cũng đã được cha xứ, cha phó, các vị chức sắc nhậm chức, mời giảng, tạo nên không khí chờ đợi, mong ngóng. Giáo dân thì háo hức về nhau về nhà giảng thuyết và đấng tài qua những trao đổi, và những diễn khác nhau. Ngày khai mạc, vô tình tôi gặp một người bạn được chọn cho là "trí thức" và cũng có đôi chút kinh nghiệm trong công việc. Chúng tôi chào hỏi nhau theo cách thức bình thường, rồi ai nấy tìm cho mình một chỗ ngồi trong thánh đường. Hôm sau tôi không thấy anh, và hôm sau nữa cũng không thấy anh. Giáng Sinh tôi lại tình cờ gặp anh và hỏi thầy sao không thấy anh tiếp tục tham dự hội tâm Mùa Vọng. Anh mỉm cười và không trả lời. Những tôi hiểu qua ánh mắt và nụ cười thầy anh muốn nói gì?!

Một hình ảnh khác, một cách đây vào tuần trước, trong buổi gặp gỡ của một nhóm anh chị em trong sinh hoạt gia đình, một chị đã say sưa nói về cảm tưởng mà chị trải qua trong buổi tĩnh tâm Mùa Chay. Chị cũng không ngại kể chuyện về giờ nguyện thuyết: Thánh thiển, thông thái, và đức mẫn. Chị còn chia sẻ thêm là tôi đó (một chị học hai ngày thôi), chị cứu nguy nên sự sống hồn, nói chuyện với Chúa hàng giờ, và thấy được hạnh phúc, tâm hồn bình an, sung sướng. Chị thấy Chúa gần gũi, và đáng mến đức ngài bao!

Hai thái độ trên, theo tôi, đã phản ánh phần lớn tâm lý của nhiều người khi tham dự những buổi học tâm, thuyết trình, học thảo luận hay diễn thuyết: 1) Có người tham dự vì mình. 2) Có người tham dự vì người khác. 3) Có người tham dự vì hiểu biết. Và 4) Có người tham dự vì đám đông.

1/ THAM ĐỒ VÌ MÌNH

Những người tham dự các buổi tĩnh tâm, học tâm, học thảo luận hay thuyết trình vì mình hay cho mình thường bao giờ cũng mang tâm lý lo lắng, học hỏi, tìm hiểu. Họ là những người có tinh thần cầu tiến. Câu nói bình dân mà những người này thường áp dụng là: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Dù họ là ai - người hiểu biết, học thức hay đần độn - họ vẫn đến tham dự những buổi học tâm, học thảo luận với ý thức rất tốt về mình: "Biết học hỏi, cái biết của mình chỉ là giọt nước". Do đó, họ không phê bình, bực bực, hoặc khắt khe chê bai thuyết trình viên hay các vị giảng thuyết mặc dù có những điểm mà họ thấy hay hay không thấy hay; ngay cả trong những lãnh vực mà họ chuyên môn, thậm chí họ học. Hiểu quan trọng họ muốn tìm hiểu là nội dung người trình bày muốn chuyên chở, mà họ là người nghe đang cần lúc này.

Và họ cũng thường là những người đến đúng giờ, tham dự nghiêm chỉnh và ra về một cách thoải mái. Tóm lại, những người này đến để học hỏi, tìm kiếm một điều gì tốt, thích hợp cho mình để suy nghĩ, và để sống. Đây là tâm lý tích cực. Nó luôn đem lại những kết quả tốt cho những ai đến các buổi học tâm, học thảo luận, thuyết trình hay các phòng. Nó cũng là tâm tình "đến mà xem" đã được Chúa Giêsu trải nghiệm cho hai môn đệ khi họ muốn tìm biết nơi Ngài.

2/ THAM ĐỒ VÌ NGƯỜI KHÁC

Trái ngược với tâm lý vì mình là vì người khác. Những người tham dự vì tâm lý vì người khác họ đến để nghe, để xem chuyện gì diễn ra, thuyết trình viên nói gì? Trình bày như thế nào? Những người đi vào có phù hợp với hiểu biết, quan điểm, phán đoán và cái nhìn của họ hay không? Nếu họ

ý h, h s không ng t l i ca ng i. Nh ng nh t là nh ng đ i u y có dùng đ c đ khi v h t cáo ch ng, v , cha, m , con, cháu ho c nh ng ng i chung quanh hay không?

Tr l i câu chuy n mà tôi đã nêu lên ở trên v ng i ch em đã không ng t l i khen cha gi ng phòng: Đ o đ c, duyên dáng, dí d m, t t ng m i l , h u ích và chuyên môn. Nh ng theo tôi, không bi t nh ng đ i u này có giúp gì cho đ i s ng tâm linh và đ i m i tâm h n c a m t ng i hay không? Trên th c t , cá nhân tôi cũng t ng đ c nghe nh ng nh n xét t ng t m i khi thuy t trình ở đây đó. Trong nh ng tr ng h p nh v y, tôi th ng thân m t tr l i: "Cám n! Tôi c gì ở nhà bà xã tôi cũng lâu lâu khen tôi đ c m t vài câu nh v y".

Cái nhìn o t ng này còn đ đem đ n nh ng k t lu n tiêu c c. Nó th ng là đ tài c a nh ng tranh ch p gi a v ch ng, gi a nh ng ng i thân trong gia đình. Th t ra, chính Chúa Giêsu cũng đã c nh báo tr c: "Hãy nghe nh ng gì chúng nói, mà đ ng b t ch c nh ng gì chúng làm" (Mt 23:3). Và đ i u này cũng nh c l i m t câu truy n lý thú gi a hai v ch ng đang ng i trong r p xinê. Cô v nhìn c nh tình t trên màn nh, ghé vào tai ch ng:

-Anh xem kìa, đôi tình nhân hôn nhau lãng m n, tình t quá. Em c gì cũng đ c anh hôn nh v y.

Ng i ch ng không kém dí d m, thì th m bên tai v :

-Em i! Th ng tài t đó hôn n ng nàn, say đ m nh th vì không nh ng đ c hôn mi n phí mà còn đ c tr ti n n a!

Trên th c t , nh ng ng i tham đ các bu i h i tâm, tỉnh tâm, c m phòng, hay thuy t trình vì ng i khác là nh ng ng i th ng đ n đó ch đ nghe nh ng gì mà h mu n ch ng, v , cha, m , hay con cháu h ph i s a đ i, ph i th c hành. Nghe r i đ đó v nhà n u th y nh ng ai đó làm sai ý mình, không nh mình nghĩ li n đem ra so sánh, chì chi t, và chê bai: "Anh có nghe cha gi ng phòng nói hôm đó là ch ng ph i th ng yêu v không" Ho c: "Em có nghe cha nh c l i câu thánh kinh: "Ch ng là đ u c a v , nh Đ c Kitô là đ u c a H i Thánh" (Eph 5:23) không?" M t s so sánh thi u chu n m c, không chính xác.

3/ THAM ĐỒ VÌ HIỂU KỖ

Trở lại học tập của người bạn tôi nhớ câu chuyện đầu có thể đến buổi chiều phòng làm việc đó vì hiểu rõ? Nghe giọng thì hiểu rõ. Đó tài mang nội dung chuyên môn, phong phú. Đó thì một lần xem có đúng như những gì thiên học đến đây không? Tất cả trong thâm tâm, người hiểu rõ đã có sẵn những cảm nhận nghi ngờ, bất ngờ, và phê phán. Do đó, những người này đến với những buổi học tập, học tập, học tập những bài học thái độ thì, nếu không muốn nói là "bị tụt lùi quá nói mãi" đến mong phê phán, bất ngờ học tập học tập.

Về tâm trạng này, người thuyết trình viên, cha giáo phòng học tập nhà giáo thuyết trình nào dù thông thái, đạo đức, khôn ngoan và hiểu kinh nghiệm mà đi nữa cũng không hài lòng những người này. Bởi vì, học cho riêng mình học, học đã biết đến, đã hiểu rõ, đến là đến nghe thì, xem thì và coi thì có giáo như thiên học đến đây và giọng thì hay không! Đó đến nghe và đến sai người khác.

Tâm lý hiểu rõ cũng mang sẵn tâm lý chấp nhận. Về tâm trạng đến đến nghe cho biết, những người này sẵn lòng biết, sẵn chấp nhận những người khác, những ý kiến không phù hợp với họ. Họ thì ra về với đầu óc trống rỗng và thất vọng.

4/ THAM ĐỒ VÌ ĐÁM ĐÔNG

Có lẽ đây là thu hút về số đông. Người này đi, người kia đi, tôi cũng đi, Không đi số biết là mình khôn ngoan, ngu ngốc, thì hiểu rõ, thì hiểu tinh thần.

Những người tham học tập, tỉnh tâm, học tập khi này thì đến rồi, về số. Họ không quan tâm đến những gì giáo viên. Thân xác người đó mà tâm trí bay bổng, ngao du những nơi nào khác. Thấy người khác vỗ tay, mình vỗ tay. Người khác xúi cưởi đến, mình cũng xúi tưởi đến. Họ thì tránh né những câu hỏi, học tập người ngừng khi phải trả lời do thuyết trình viên, giáo viên nêu ra.

Tuy nhiên một khía cạnh khác, học tập người là những người đến về tâm lý quên chúng tác động nhận thức. Khóc lóc, thẫn thờ và buồn buồn người là một người khi Phêrô trên núi lúc Chúa biết

hình: "Lạy Thầy, đừng để dây thì đứt lìa" (Mt 17:4). Riêng trong lãnh vực đức tin, đức thờ o mến tâm lý này, nhiều cha mẹ phòng tránh dùng những câu truyện hài hước, những ví dụ rập khuôn, thì u thúc t mong t o đức tin của con, những giây phút tho i mái của người nghe. Những đây là một thúc hành tiêu cực rất đáng tiếc, vì sau những trận cãi nhau đó, ra vẻ người nghe không học hỏi được gì.

KẾT LUẬN TÀI VĂN

4 trong số những người tham dự đã nhìn thấy các buổi học tâm, tĩnh tâm, chia sẻ, cứu nguy, và học thờ o, bạn thu được lợi ích nào? Mùa Chay cũng chính là một cơ hội. Hãy chọn cho mình một môn học người tham dự khi nhìn thấy những buổi học tâm, tĩnh tâm, cộng phòng hay học thờ o.
