

CÔNG TÁC CỦA CHÚA QUAN TRỌNG RA SAO CHO MỌI ĐÍCH ĐẾN CỦA CHÚNG TA TRONG THÁNH NHAN CHÚA TRÊN NƠI CÔNG TRỜI ?

Khi tôi ở trong con người tôi có nam có nữ trên trần thế này, Thiên Chúa đã ban cho con người tôi hai quà tặng quý giá đó là lý trí (intelligence) và ý muốn tự do (Free will) như lý trí, con người tôi quan sát vũ trụ hữu hình và nhận ra phải có Đấng Tạo Hóa đã tạo ra con người muôn loài muôn vật hữu hình và vô hình.

Đôi khi người ta có niềm tin có Chúa thì Đấng Tạo Hóa đó chính là Thiên Chúa Ba Ngôi (The Holy Trinity) Đấng tạo nên trời đất muôn loài, đấng yêu thương, công bình và thánh thiện. Người ta tạo ra con người vì yêu thương và muốn chia sẻ hạnh phúc của Chúa cho con người chứ tuy nhiên không vì lợi ích nào của riêng Chúa khi người ta làm như vậy. Xin nhớ kỹ điều này để không ai lừa dối người ta rằng Chúa có lợi ích gì mà phải tạo ra con người trên trần thế này. Thiên Chúa yêu thương và mong đợi con người đáp trả tình yêu vô hạn đó của Chúa bằng hành động tốt đẹp xứng đáng hiển hiện qua sự chọn lựa vâng phục Thánh ý Chúa như Người phán báo như sau :

"hãy trồng cây trái trong vườn người tôi ăn; nhưng trái của cây cho biết đi u thần ác, thì người tôi không được ăn, vì ngày nào người tôi ăn, chết chắc người tôi sẽ phải chết." (St 2: 16-17)

Cái chết mà Thiên Chúa nói trên không phải là cái chết về phần xác, mà là cái chết của linh hồn vì sự phải lìa xa Chúa đời đời trong nơi gọi là hỏa ngục. Chính vì hiểu theo nghĩa đen, và muốn phần nhúng Eva, nên con rắn Satăng đã nói với bà như sau:

" Không có chết chóc gì đâu. Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết đi u thần ác," (St 3: 4-5)

Hậu quả tức khắc là sau khi hai ông bà ăn trái cấm đó, thì mắt họ mở ra và thấy mình trần truồng, nên họ phải lấy lá cây che thân và không dám ra gặp Thiên Chúa như mọi ngày khi ông bà không biết xấu hổ vì mình trần truồng, nên cảm vui vẻ đối với Chúa trong vườn địa đàng. Sự xấu hổ của Adam và Eva sau khi ăn trái cấm đã cho thấy là họ đã mất tình trạng ân phúc gọi là sự "ngây thơ hay công chính ban đầu Original innocence and Justice", mất tình trạng phúc đức biết đã gieo cho họ đức sống vui vẻ trong niềm vui của Chúa trong vườn địa đàng. Chúa Kitô xuống trần gian để cứu chuộc cho con người khỏi chết vì tội, nhưng Chúa không trả lại cho con người tình trạng ngây thơ công chính ban đầu đó, cho nên con người vẫn hoàn toàn yếu đuối và đau khổ sau khi đức tái sinh qua Phép Rửa.

Về điểm này, Giáo lý của Giáo Hội cũng dạy rằng: " Tuy nhiên, mọi người đã được rửa tội, mất sự ngây thơ của thiên nhiên và còn tồn tại, như những đau khổ, bệnh tật, sự chết, hoặc những yếu đuối và sự sống như những yếu đuối và tình tình...nhất là sự hướng dẫn chi phối vì tội lỗi mà Truy ngược lại là tình dục, và theo đó, đức sống là " lò phát sinh ra tội (fomes peccati) đức sống đó cho chúng ta phải chiến đấu với nó..." (x SGLGHC s 1264)

Chính vì những yếu đuối còn lại trong bản chất con người cũng như ý muốn tự do (free will) mà Thiên Chúa đã ban tặng và hoàn toàn tôn trọng cho con người sự sống, nên con người xấu xa và nay đã sa phạm tội, dù đã được mắt nhìn tha thứ hết mọi tội cá nhân và tội Nguyên tội qua Phép Rửa.

Nhưng Phép Rửa cũng không báo thù cho con người khỏi sa ngã vì tội.

Kinh nghiệm bản thân của mọi người chúng ta cho thấy là chúng ta luôn sống trong sự giằng co

giả a sả thi n và sả đ , giả a x u và t t, giả a m i giả b c đi theo Chúa đ đ c s ng vnh c u hay,ng c l i, kh c t Chúa đ s ng theo ma qu và th gian khi n m t hy v ng đ c c u r i và ph i ch t đ i đ i vì t i.

Chính vì h u qu nói trên c a T i Nguyên t mà con ng i xa x a trong th i c u c đã ph m nhi u t i nghiêm tr ng khi n Thiên Chúa đã hai l n ph i đánh ph t con ng i cách nh n. L n th nh t x y ra trong th i ông Nô-E, m t t i s ng đ p lòng Chúa , nên Chúa đã sai ông đ ng m t con t u đ ch gia đình ông và m i sinh v t đ c ông mang lên con t u này.Thiên Chúa đã phán b o ông nh sau:

" Ta đã quy t đnh giả t n s c a xác phàm, vì t i chúng mà m t đ t đ y b o l c : này Ta s p tiêu di t chúng cùng v i đ t." (St 5: 13).

Thiên Chúa mu n tiêu di t m i ng i trên m t đ t- tr gia đình ông No-E và các sinh v t ,m i lo i 2 con mà ông Noe đã mang lên t u đ thoát n n l t hông th y (deluge). S dĩ Thiên Chúa đã b t đ c dĩ ph i làm nh v y, vì " trên m t đ t s gian ác c a con ng i qu là nhi u , và su t ngày lòng nó ch toan tính nh ng ý đ nh x u." (St 5: 5)

Vì th , đ tr ng ph t con ng i, Thiên Chúa đã cho m a t tr i cao tuôn đ xu ng trên kh p đ a c u trong su t 40 đêm ngày, và đã cu n vào lòng đ i đ ng t t c ng i và m i sinh v t , tr gia đình ông No E và các sinh v t đ c ông đ m lên t u tr c khi m a đ xu ng.(x St 6-7) Đây là l n đánh ph t n ng n nh t c a Thiên Chúa đ i v i nh ng ng i đã ph m nhi u t i mà không h bi t ăn năn t b . Sau l n đánh ph t c th này, Thiên Chúa l i ph i đánh ph t dân hai thánh Sô-dôm và Gômora trong th i ông Abraham, m t ng i công chính s ng đ p lòng Chúa vì đã dám hy sinh con mình là Isaac đ ch ng mình lòng tin yêu phi th ng c a ông đ i v i Thiên Chúa.

Dân hai thành Sôdôm và Gômora b đánh ph t vì Đ C CHÚA phán: " ti ng kêu trách Sôdôm và Gômora quá l n ! t i l i c a chúng quá n ng n . Ta ph i xu ng xem th t s chúng có làm nh ti ng kêu trách đã th u đ n Ta không.." (St 18: 20-21)

Thiên Chúa đã cho Ông Abraham bi t ý đnh c a Ng i, nên ông đã nài van Chúa tha ch t cho h , n u ông tìm đ c 50 ng i lành, hay ch đ c 45 ng i , r i 30 ng i ho c ch đ c 20 và cu i cùng là 10 ng i thôi, thì Chúa có vì m y ng i lành này mà tha ch t cho c dân các thành t i l i đó không. Chúa đ ng ý tha, nh ng ông Abraham cu i cùng đã không tìm đ c ng i công chính nào h t, nên đã ph i ng m ng i r i kh i thành Sôdôm cùng v i gia đình tr c khi l a t tr i xu ng thi u r i các thành t i l i đó.(x St 19)

Hai s ki n đánh ph t nói trên x y ra trong th i c u c đã cho th y là dù Thiên Chúa là tình yêu, khoan dung và hay tha th , nh ng n u con ng i c làm s đ , c ph m t i mà không bi t ăn năn sám h i ch a b , thì Thiên Chúa s đánh ph t cách nh n ti n nh ta th y đã s y ra trong th i các ông No-E và Abraham nói trên.

Chúa đánh ph t vì Ng i chê ghét m i t i l i và s đ , vì nó xúc ph m n ng n đ n b n ch t t t lành và thánh thi n c a Ng i.

Nh ng vì đâu có s t i và s đ ?

Thánh Phaolô đã tr l i là : " vì m t ng i duy nh t mà t i l i đã xâm nh p tr n gian, và t i đã gây nên s ch t; nh th , s ch t đã lan tràn t i h t m i ng i , b i vì m i ng i đã ph m t i." (Rm 5: 12)

Ng i duy nh t đã ph m t i đó là Adam, ng i đã cùng v là Eva ăn trái c m ,trái l nh Thiên Chúa nên đã đ m s t i vào th gian và gây nên s ch t cho c loài ng i. S sa ngã c a Adam và Eva đã đ a đ n h u qu tr c tiên là h đã đánh m t tình tr ng n phúc ,g i là s ngâ th , công chính ban đ u= Original Innocence and justice mà h đã đ c h ng tr c khi ph m t i, nh đã nói t trên.

Hu qu c a s m t n phúc đ c bi t này khi n Adam và Eva tr nên y u đ u i hoàn toàn trong b n tính, -và do đó- đ sa ph m t i h n tr c ngày h ăn trái c m. S y u đ u i này cũng di truy n đ n h t m i ng i, gi ng h t nh h u qu c a t i Nguyên T khi n t i và s ch t xâm nh p tr n gian và lan ra đ n h t m i ng i trong nhân lo i nh Thánh Phaolô đã đ y.

Nghĩa là, con ng i ,t sau ngày Nguyên T ph m t i, đã ph m thêm nh ng t i cá nhân nh gian đ i, gian manh, mê tín đ đoan, h n thù, ghen ghét, dâm ô, hi p dâm, ngo i tình, tr m c p, gi t ng i, gi t thai nhi, b t công, bóc l t , b v cáo gian, chi n tranh, kh ng b , thay ch ng đ i v , buôn bán ph n ,b t cóc tr n đ bán cho b n b t l ng hành ngh mãi dâm và u dâm r t kh n n n và t i l i nh th c tr ng th gi i vô luân vô đ o hi n nay.

T i Nguyên T và t i cá nhân đã khi n con ng i hoàn toàn xa cách Thiên Chúa là tình yêu, nhân h u , công chính và thánh thi n. Do đó, các t i c a loài ng i là đ i u ngh t m, không th ch p nh n đ c đ i v i Thiên Chúa là Đ ng tr n t t tr n lành.

Nh ng vi Thiên Chúa là tình yêu, " Ng i có gi n, gi n trong giây lát, nh ng yêu th ng, th ng su t c đ i, (Tv 29: 30(29): 6) nên Ng i đã sai Con m t là Chúa Giêsu Kitô đ n tr n gian cách nay trên 2000 năm đ "hy sinh m ng s ng mình làm giá chu c cho muôn ng i."(Mt 20:28)

Chúa Kitô đã hy sinh m ng s ng mình qua kh hình th p giá, ch t đau th ng và nh c nhã trên th p giá đ đ n t i thay cho loài ng i. T i đó là t i Nguyên T và m i t i cá nhân con ng i đã ph m t x a đ n nay và còn mãi mãi cho đ n ngày h t th i gian. T i Nguyên T đã làm phát sinh m i t i khác mà con ng i đã và đang ph m kh p n i trên tr n gian này. Các t i đó đ làm cho con ng i hoàn toàn xa cách hay ch ng l i Thiên Chúa là Đ ng c c t t c c lành. Các t i đó đã đ ng đanh Chúa Kitô vào th p giá, là vòng gai nh n qu n quanh đ u Chúa và là l i g m nh n dâm vào c nh s n Chúa khi Ng i đang b treo trên th p giá.,

Nh th , Chúa Kitô ch t vì t i l i nhân lo i. Các t i này b t ngu n t t i mà Nguyên T loài ng i đã ph m khi ăn trái c m trong v n đ a đàng nh Kinh Thánh và giáo lý c a Giáo H i đ y. M c dù Chúa Kitô đã ch u m i đau kh và ch t trên th p giá đ đ n t i thay cho con ng i, nh ng Chúa không tiêu di t h t m i m m m ng c a t i trong m i con ng i và trong tr n gian đ cho con ng i ph i chi n đ u ch ng l i m i cá m đ c a t i đ n t th gian v i đ y r y g ng x u, và nh t là t ma qu , mà Thánh Phêrô đã vì nh " s t đ i , g m thét r o quanh tìm m i c n xé. (1 Pr5:8) đ mong c p l y linh h n c a con ng i bao lâu còn s ng trong thân xác có ngày ph i ch t đi này.

Là nh ng ng i có ni m tin Thiên Chúa, chúng ta đ c m i g i tích c c c ng tác v i n c u đ c a Chúa đ chi n đ u ch ng l i m i k thù đ n t b n ch t y u đ u i luôn nghiêng chi u v đ ng t i, t th gian v i bao g ng x u và đ p t i, và đ c bi t, đ n t ma qu , k t thù không bao gi mu n cho chúng ta đ c c u r i đ h ng Thanh Nhan Chúa trên Thiên Đàng, là n i h nh phúc mà qu Sa tăng và đ ng b n đã b đánh b t ra ngoài vì t i kiêu căng,dám ch ng l i Thiên Chúa.

Công nghi p c u chu c c a Chúa Kitô là vô giá (invaluable) và đ cho con ng i đ c c u đ đ vào N c Tr i vui h ng h nh phúc v i n v i Chúa. Nh ng n u ta không c ng tác v i n Chúa đ quyết tâm xa tránh t i l i thì Chúa không th c u ai đ c , và công nghi p c u chu c c a Chúa Kitô s ra vô ích cho nh ng ai c s ng trong t i, c làm s đ mà không có quy t tâm t b và ăn năn sám h i đ xin Chúa tha th .

Đó là lý do t i sao Chúa Giêsu đã nói v i m y ng i bi t phái đ n h i Chúa xem có ph i m y ng i Galilêa b T ng Tr n Philatô gi t và 18 ng i khác b thác Si -lô-a đ xu ng đè ch t, có ph i vì h là nh ng ng i t i l i h n nh ng ng i khác không, Chúa Giêsu đã tr l i h nh sau: " Tôi nói cho các ông bi t: không ph i th đ u. Nh ng n u các ông không ch u sám h i thì các ông cũng s ch t h t y nh v y." (Lc 13: 5)

Phải sám hối để nhìn nhận tội mình đã phạm mà xin Chúa tha thứ, nếu không sẽ phải chết trong linh hồn và phải xa cách Chúa đời đời trong nơi gọi là hỏa ngục.

Tóm lại, vì tội Nguyên tội làm phát sinh ra muôn vàn tội khác khi con người phải xa cách Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và lành, nên Chúa Giêsu Kitô đã vâng lời Chúa Cha để trên trần gian làm Con Người để hy sinh chịu chết trên thập giá để đền thay cho nhân loại khi phải chết đời đời vì tội.

Những người được hưởng công nghiệp của Chúa Kitô, thì mọi người phải quy tâm xa tránh mọi tội lỗi để bắt đầu đi theo Chúa Kitô là "con Đấng, là sự Thật và là sự Sống" (Ga 14:6).

Nếu không thì Chúa không tha cho ai được

. Chúa nói : "ai có tai nghe, thì nghe."(Mt 13: 43; Mc 4 23; Lc 8: 8)

Chúng mong những gì đáp trên thập giá mãi mãi câu hỏi đời ra.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huyn. MDiv; MA; DMin(Doctor of Ministry)

***MỌI QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN VÀO NỘI DUNG # 12, 13 VÀ 21 TRONG TRANG WEB:**

www.ChiaseLoiChua.com

ĐỂ C THÊM ĐỂ SONG CHIA SẺ & CÙNG NGUYỄN TÍCH CƯỜNG CHO MỌI NGƯỜI TRỞ C ĐỂ DẠ CH NÀY.
