

NĂM ĐỨC TIN :

CƠ N THIẾT NGHE LỜI CHÚA VÀ LÃNH CÁC BÍ TÍCH

Năm Đức Tin sẽ chính thức mở ra trong toàn Giáo Hội từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013.

Trong Năm Đức Tin này, Đức Thánh Cha Bê-nê-đich-tô 16 đặc biệt nhấn mạnh đến việc tân phúc âm hóa để quảng bá đức tin Kitô-Giáo (New Evangelization for the transmission of Christian Faith).

Tân Phúc Âm hóa có nghĩa là đức tin Lời Chúa cách thấu đáo hơn để đó thêm niềm tin Kitô Giáo cách thiết thực và có sức thuyết phục người khác tin yêu Chúa để cùng hưởng hạnh phúc Nuôi Trồng lòng Chúa mong muốn **" cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý" (1 Tm 2 : 4)**

Phúc Âm sống (Gospel Of Life) mà Chúa Kitô đã rao giảng trên 2000 năm trước đây đang bị "văn hóa của sự chết" thách đố nặng nề, vì nó đang lôi cuốn người sống theo nó kể cả những người đã lãnh Phép rửa để được tái sinh trong sự sống mới, nhưng nay đang bị "văn hóa của sự chết" lôi kéo vào hố giết vong vì thế chết vô luân vô đạo của trào lưu tục hóa thế giới hiện nay. Họ quên là có những người Công giáo-cách riêng giới trẻ - đã không thể hành đức tin như tham dự Thánh Lễ ngày Chúa nhật, xưng tội, rước Mình Máu Chúa Kitô. Có người còn bị theo Tin Lành, Baptist, Methodist..

Do đó, cơ thiết phải được tái Phúc Âm hóa, nghĩa là được nghe Lời Chúa Kitô, vì chỉ có Người **" mọi có những lời đem Lời sống đời" như Phêrô đã tuyên bố Chúa mới ngày kia sau khi những môn đệ khác " đã rút lui, không còn đi với Người nữa." (Ga : 6: 66, 68)**

Hãy rút lui vì cho là chuồng tại khi nghe Chúa nói Người là Bánh trời xuống cho những ai ăn thì sẽ được sống đời.

Sẽ cần thiếp phải nghe Lời Chúa:

Thiên Chúa đã nói với con nguời qua miệng các Ngôn sứ (prophets) trong thời Cựu Ước như ông Mô Sê đã nói với dân Do Thái xưa như sau:

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : Hãy ra lệnh cho con cái Israel và nói với chúng tôi của Ta

: " Vào đúng thời đúng buổi, các người sẽ chăm lo dâng lên Ta lễ vật, lương thực dồi dào hình thức hoa thơm nghi ngút hương thơm, làm thơm lòng Ta."(Ds 28: 1-2)

Lời này, qua miệng ngôn sứ Ê-dê-kien (Ezekiel) Thiên Chúa đã phán nhúng lễ của nh cáo kẻ gian ác là mọi thời đời và mọi nơi trên mặt đất này như sau:

" phải n người, hãy con nguời. Ta đã đất người làm nguời canh gác cho nhà Israel

Người sẽ nghe lời tôi miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết. Nếu Ta phán

Với kẻ gian ác rằng : "**hãy tên gian ác chớ chớ n người phải chớ t**" mà người không chịu nói đất của nh cáo nó thì bớ con đấng x u xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chớ t vì tội của nó. **Nhưng Ta sẽ đòi người đ n n máu nó. Ngu c l i, nếu người đã b o cho kẻ gian ác phải t b con đấng của nó mà tr l i, nhưng nó không tr l i, thì nó sẽ phải chớ t vì tội của nó; còn người, người sẽ c u đấng m ng s ng mình."** (Ed 33: 7-9)

Thiên Chúa phán dạy dân Do Thái trước tiên và cũng nói cho mọi dân trên toàn thế giới biết Thánh Ý của Nguời để họ biết sống xứng đáng hầu đấng của Ngài và vui hưởng hạnh phúc Nuớc Trời. Hạnh phúc Nuớc Trời là đấng chiêm ngường Thánh Nhan Chúa trên nơi vinh hiển đô, sau khi mọi nguời phải trải qua cái chết trong thân xác vì hầu qu của tội lỗi. Nhưng cái chết về thể lý không quan trọng bằng cái chết của linh hồn nếu trong cuộc sống trên trần thế này con nguời

đa t̄ do ch̄ n̄ l̄ a con đ̄ ng đ̄a đ̄ n̄ cái ch̄ t̄ đ̄ng s̄ đ̄. C̄ nhìn vào th̄ c̄ tr̄ ng c̄ a con ngū i s̄ ng hī n̄ nay, ta có th̄ h̄nh dung đ̄ c̄ ai là ngū i mū n̄ s̄ ng h̄nh phúc vinh c̄ u v̄ i Thiên Chúa trên Nū c Tr̄ i và ai là nh̄ ng ngū i đ̄ng t̄ ý khū c̄ t̄ h̄nh phúc đ̄. H̄ chính là nh̄ ng k̄ đ̄ng làm ngo hay t̄ ch̄ i l̄ i m̄ i ḡ i c̄ a Chúa vào đ̄ Bàn Tī c Nū c Tr̄ i vì nhī u lý do riêng tu. Có nh̄ ng ngū i đ̄ng m̄ i mê tìm tī n̄ b̄ c và m̄ i vui thú vô luân vô đ̄ o đ̄ hū ng th̄ trong giây phút hī n̄ t̄ i mà không th̄ c̄ m̄ c̄ gì v̄ s̄ ph̄ n̄ mai sau. Có nh̄ ng k̄ đ̄ng s̄ ng trong h̄n thù, ghen ghét, chia r̄ , chém. gī t̄ ngū i khác v̄ th̄ lý hay v̄ tinh th̄ n̄, dâm ô nh̄ t̄ là u dâm (child prostitution), m̄ t̄ t̄ i ác r̄ t̄ ngh̄ t̄ m̄ và kh̄ n̄ n̄ n̄ c̄ a con ngū i th̄ i nay. Đây là con đ̄ ng đ̄a đ̄ n̄ s̄ ch̄ t̄ đ̄ i đ̄ i nhưng l̄ i có nhī u ngū i mū n̄ đi và đ̄ng ung dung đi trên đ̄ k̄ p̄ m̄ i noi trên th̄ gī i.

Trū c̄ th̄ c̄ tr̄ ng đ̄ng bū n̄ này, là tín h̄ u Chúa Kitô, chúng ta ph̄ i s̄ ng đ̄ c̄ tin có Chúa nhu th̄ nào đ̄ phân bī t̄ chúng ta v̄ i nh̄ ng ngū i không có nī m tin hay có mà đã đánh m̄ t̄ nī m tin ȳ vì nh̄ ng c̄ m̄ b̄ ȳ c̄ a văn hóa s̄ ch̄ t̄ ?

Chúng ta có l̄ ng nghe l̄ i Thiên Chúa phán b̄ o qua các ngôn s̄ th̄ i C̄ u Ū c và nh̄ t̄ là qua Chúa Giêsu vào th̄ i sau h̄ t̄ hay không, vì Thiên Chúa đã " **phán đ̄ y chúng ta qua Thánh T̄ .Thiên Chúa đã nh̄ Ngū i mà đ̄ng nên vu tr̄ , và đã đ̄ t̄ Ngū i làm Đ̄ng th̄ a hū ng muôn loài muôn v̄ t̄.**" (Dt 1 : 2)

Nghĩa là qua Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã m̄ c̄ kh̄ i tr̄ n̄ v̄ n̄ Thánh Ý Ngū i cho nhân lō i,

Cho nên: " **Ai yêu m̄ n̄ Th̄ y, thì s̄ gī l̄ i Th̄ y**

.....

Và l̄ i anh em nghe đây

Không ph̄ i là c̄ a Th̄ y

Nhung là c̣a Chúa Cha, Đ̣ng đã sai Tḥy." (Ga 14 : 23, 24)

Chúa Giêsu đã cḥn các Tông đ̣ và sai ḥ đi rao gịng Tin Ṃng C̣u Đ̣ và cḥa lành cho các ḅnh nhân như ta đ̣c tḥy trong Kinh Thánh Tân Ực. Chúa đã trao cho các ông tṛng trách thay ṃt Chúa đ̣ đi rao gịng Tin Ṃng C̣u Đ̣ cho muôn dân đ̣ ai nghe các ngài thì cung nghe ḷi Chúa như Chúa đã qụ quỵt:

" Ai nghe anh em là nghe Tḥy, và ai kḥc ṭ anh em là kḥc ṭ Tḥy.

Mà ai kḥc ṭ Tḥy là kḥc ṭ Đ̣ng đã sai Tḥy." (Lc 10: 16)

Nhu tḥ, nghe ḷi ḍy c̣a các Tông Đ̣ xưa và nghe Giáo Ḥi ngày nay là ngụi ḳ ṿ các Tông Đ̣ ḍy ṿi Quỵn Giáo Hụn (Magisterium) là nghe chính Chúa Kitô. Mà nghe Chúa Kitô là nghe Chúa Cha, Đ̣ng đã sai Chúa Kitô đ̣n tṛn gian làm Con Ngụi " đ̣ pḥc ṿ và hịn ṃng ṣng mình làm giá chục cho muôn ngụi." (Mt 10: 45)

Do đó, đ̣c ḳ Kinh Thánh, chúng ta ṣng nghe ḷi Ḷi Chúa cách sâu ṣc hơn, đ̣ ṭ đó thêm xác tín vào Chúa Kitô, hịn thân c̣a Chúa Cha khi Ngụi đ̣n tṛn gian đi rao gịng và ḍy ḍ chân lý như Chúa đã tṛ ḷi Ṭng Tṛn Philatô xưa như sau:

" Tôi đã sinh ra và đã đ̣n tḥ gian vì đ̣u này

Đó là đ̣ làm cḥng cho ṣ tḥt

Ai đ̣ng ṿ phía ṣ tḥt thì nghe tịng Tôi.(Ga 18: 37

Ṣ tḥt mà Chúa Giêsu nói ở đây là ṣ tḥt có Thiên Chúa là Cha, Đ̣ng ṭo thành muôn loài muôn ṿt ḥu hình và vô hình- trong đó có con ngụi đ̣c Thiên Chúa yêu thương đ̣n ṇi đã

trao nộp chính Con Mọt Nguội là Chúa Kitô để cho muôn nguội đều có được như máu Nguội đã đổ ra trên thập giá làm Hy Tế để nếm thay cho muôn dân. Đây là sự thật mà nguội tin hiểu chúng ta phải tin và tuyên xưng bằng hành động biết ơn thật thật là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và xa tránh mọi tội lỗi vì chúng có tội mà chết đời tình thân giữa ta và Thiên Chúa. Và cũng chúng có tội mà đóng danh Chúa Kitô mà thay thế cho ta trong tâm hồn chúng ta. Cho nên, sự sống cho sự thật này là sự sống đức tin có chiều sâu thật sự và có sự thuyết phục nguội khác.

Vì thế, để biết được cho đức tin này trong Năm Đức Tin này, mọi nguội tin hiểu chúng ta cần đức lòng và suy gẫm lòng Chúa trong các Tin Mừng để biết Chúa yêu thương chúng ta đến mức nào, để thêm quy tắc tâm sự sống đức tin, đức cậy và đức mến cách sống đức hơn nữa hiểu chúng ta hiểu như thế nào tại hội cộng đồng văn hóa sự sống đang lan tràn khắp nơi và để đức biết bao nguội già trẻ, nam, nữ.

II-Sự cần thiết năng lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Hòa Giải:

Ngoài việc chú tâm đức lòng lòng Chúa để hiểu rõ hơn thánh ý của Nguội cho mọi nguội chúng ta, việc năng lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Hòa giải cũng quan trọng không kém trong Năm Đức Tin này.

Thật vậy, tình trạng sống Đố kỵ của nguội nguội nói thật đáng buồn. Sự nguội đi ngày Chúa Nhật và xưng tội chỉ để cho biết đã giết chết đáng quan ngại. Rồi nguội có du lịch đi du hí, nhậu nhót, ăn uống vui chơi thì quên mất lòng mình, thân thể, nhưng lòng không có gì đi, đi để nguội ! Như thế làm sao chúng ta mình có đức tin giữa nguội không tin ?

Ta không thể nói như mọi sự nguội rằng để ở tâm, không cần thực hành bên ngoài. Lòng nữa, có xung tội thì xung với Chúa chúng không cần qua linh mục.

Đây là những quan niệm rất sai lầm về việc sống Đố kỵ của Nguội tin hiểu Công giáo thế này Chúa Kitô đã ban các Bí Tích cho chúng ta như phương tiện cứu rỗi cần thiết, nên trong Năm Đức Tin này, cần phải biết nói đến hai Bí Tích quan trọng nhất là Thánh Thể và Hòa giải

Vì Bí tích Thánh Thể, chúng ta được mời tham dự Hy tế của Chúa Kitô cử hành trên bàn thờ ngày nay cùng thể thể và máu đích của Hy Tế Chúa đã dâng lên Chúa Cha xưa trên thập giá. Nên mỗi lần tham dự tích của vào Thánh Thể, chúng ta cùng hiệp dâng với Chúa Giêsu hiệp nên dĩ nhiên bí tích nơi thánh tác viên con người là Giám mục hay linh mục để dâng Lễ Hy Tế Người đã mời nên dâng trên thập giá để xin ơn tha thứ và cứu chuộc cho toàn thể nhân loại. Cho nên tham dự Thánh Thể cách tích của là thể hiệp nên để tin cách sống đúng, vì không có việc để o để nào để lòng Chúa hơn là dâng và hiệp dâng Thánh Thể. Ông để cùng với Giáo Hội ca ngợi và cảm tạ Chúa Cha như Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thể.

Khi tham dự Thánh Thể, ta được nghe Lễ của Chúa và được ăn Mình, uống Máu Chúa Kitô để được sống đời đời như Chúa Giêsu đã hứa: "**Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.**" (Ga 6: 54)

Liên quan đến việc chuộc tội tâm hồn cho xứng đáng để rước Chúa vào lòng, Giáo Hội khuyến khích các tín hữu năng xưng tội qua bí tích hòa giải để được tha tội và nâng và nhờ đã làm việc phụng vụ vì yêu mến con người. Người Công Giáo không thể nói như anh em Tin Lành là chỉ cần trỗi dậy xưng tội và trỗi dậy với Chúa, chỉ không qua trung gian của ai. Nói thể là chỉ để đi với Chúa Giêsu đã nói rõ trong Phúc Âm Thánh Gioan như sau:

: anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha

Anh em cảm ơn ai thì người ấy bắt cảm ơn." (Ga 20: 22)

Trước đó, Chúa cũng đã trao cho Phêrô quyền tháo gỡ và cảm buộc, thể là được tha tội cho con người nhân danh Chúa Kitô (in persona Christi):

"Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dù gì để t anh cảm buộc đi u gì, trên trái đất sẽ cảm buộc như vậy; dù gì để t anh tháo gỡ đi u gì, trên trái đất sẽ tháo gỡ như vậy." (Mt 16:19)

Như thể rõ ràng Chúa Kitô đã trao quyền tha tội cho các Tông Đồ trước tiên và cho Giáo Hội ngày nay, thể thể là cho các Giám mục và Linh mục được quyền tha tội cho mọi người nhân nhân

danh Chúa.

Do đó, đi xưng tội và xưng tội linh mục là nói lên niềm tin vào Lời Chúa đã dạy trên đây. Cùng với nói thêm là linh mục, dù bất kỳ xảy ra sao trước mặt người đời, nhưng khi nhân danh Chúa Kitô đã tha tội cho ai thì người ấy được tha vì chính Chúa Kitô tha tội cho người ấy qua tay linh mục là thẩm phán thay mặt Chúa. Cho nên, đừng ai nghi ngờ vì việc này mà không năng đến với Chúa Kitô qua Bí tích hòa giải. Năng xưng tội, năng xưng tội Minh Thánh Chúa là phương thức hữu hiệu nhất để nên giải tội Chúa và có hy vọng chắc chắn được cứu rỗi để sống hạnh phúc vinh cửu trên Nước trời mai sau.

Tóm lại, Năm Đức Tin là thời cơ thuận tiện cho chúng ta tái xác định lòng tin vững vàng vào Chúa, lòng mến yêu Người và hy vọng chắc chắn được **thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cơn hư đốn do đời sống gây ra trong trần gian này.**" (1 Pr 1: 4).

Chúng ta cùng cầu xin cho sự thành công của Năm Đức Tin để canh tân đời sống đức tin của toàn thể dân Chúa trong Giáo Hội.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huân